



“VLEGEVLOGEN”

Hoi allemaal,

Wat ik altijd leuk heb gevonden in Wilbertoord waren de verenigingen waar ik bij zat. Zo zat ik bij Topido als majorette. Dit heb ik altijd leuk gevonden. Het dansen, sponsoringen en het helpen bij de open luchtvaartdagen bij Vliegbasis Volkel.



*Donny van Bergen
1e communie*

Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Donny van de Rhoer, maar jullie zullen me beter kennen als Donny van Bergen. Dochter van Chris en Bernadette van Bergen en zus van Marga en Sander. Ik woonde op Zonnedauwstraat 3 te Wilbertoord.

Tegelijkertijd was ik ook te vinden op het korfbalveld bij de Wilma's. Samen met Marga in hetzelfde team was het nooit saai. Daar heb ik hele leuke wedstrijden mee mogen maken. Na ruim 12,5 jaar ben ik gestopt met beide door een langdurige blessure aan mijn been destijds.

De AKM middagen waren voor mij ook heel erg leuk om te doen. Knutselen deed ik toen al veel en dat ben ik blijven doen. Is er iets wat ik zelf kan maken, dan wordt het ook gemaakt.

De basisschool heb ik gevolgd op De Klimop. Deze tijd is geen fijne tijd voor mij geweest.

Wat ik ook altijd fijn heb gevonden zijn alle dieren die we thuis en/of bij onze moestuin hebben gehad. We hadden bij de moestuin



Jut & Jul

kippen, duiven, eenden. Zo heb ik een klein eendje gevonden na de kou. Die meegenomen naar huis en ze heeft erna lang achter me te samen met Jut

en Jul (twee andere eenden).



*Donny met Chris,
Bernadette,
Marga en Sander*

Na de lagere school was ik klaar om mijn vleugels uit te slaan. Ben begonnen met VMBO bij het Merlet College te Mill. Na 4 jaar Verzorging ben ik verder gaan studeren. Eerst SPW bij ROC de Leijgraaf te Veghel. Ik wilde graag iets met kinderen gaan doen, maar kwam er al snel achter dat het niet weggelegd was voor mij.



Timo & Guusje

Bij ons thuis had mijn vader ook veel vogels. Rocky mocht binnen wonen. Omdat dit nog niet genoeg was, hebben we ook onze hond Timo 15 jaar in huis gehad

Toen ben ik administratie gaan volgen. Van MBO 2 aan ROC de Leijgraaf te Veghel door naar MBO 3 en MBO 4 bij ROC Economie te Nijmegen. Alleen voor MBO4, in 2004, heb ik 1 extra jaar voor nodig gehad i.v.m. ziekte en een langdurige revalidatieperiode. Na 6 jaar was het leren voldoende en ben ik gaan werken. Nu werk ik al weer 5 jaar op de crediteuren administratie. Ben vaker geswicht van werk.



Poes Mila

Deze dierenliefhebberij is nog niet weg, want nu heb ik al 11 jaar onze poes Mila.



De reden dat ik uitgevlogen ben uit Wilbertoord, is dat ik in 2007 mijn man Olivier heb leren kennen. Was wel even wennen voor mijn ouders, want hij woonde niet om de hoek.



Na veel op en neer gereis, ben ik op mijn 27ste bij hem in Breda gaan wonen in 2009. Vanuit een klein dorp, midden in de stad, was een enorme omschakeling. In 2012 zijn we groter gaan wonen in een eengezinswoning in Ulvenhout. Dorpje ten zuiden van Breda, dichtbij het Ulvenhouts Bos. Rustiger, maar wel lekker dichtbij de stad.

In 2012 zijn we getrouwd. We hebben veel



gereisd. Beide vinden we zonzakanties leuk en fijn om uit te rusten, maar een rondreis tussen steden had meer onze voorkeur.

Dit hebben we gedaan in Duitsland, Tsjechië, Portugal, Italië en Amerika. We gaan ook vaak lekker borrelen met vrienden in de stad, Halloween en Carnaval vieren en naar de bioscoop.

Na lang wachten is in 2021 ons gezin uitgebreid. Eind april 2021 is onze zoon Rowan



geboren. Samen met z'n allen hebben we het goed.



Geregeld ben ik nog in Wilbertoord te vinden, bij mijn ouders. Ook woont er familie in Wilbertoord. Zo kom ik nog wel eens bij Wilbertoord Pakt Uut en familie BBQ's en kermis. Dan gaan we met z'n allen per tractor naar de kermis toe.

Zolang mijn ouders blijven wonen in Wilbertoord, kun je me wel eens tegenkomen.

Groetjes,
Donny

Na lang wachten is in 2021 ons gezin uitgebreid.

Eind april 2021 is onze zoon Rowan geboren