



Hoe kom je nou in Wilbertoord terecht??

Dat is de vraag die we vaak te horen krijgen als we zeggen dat we hier afgelopen november vanuit Ede zijn komen wonen. We hebben, of hadden eigenlijk, verder niets met Wilbertoord of de regio. Geen familie, geen kennissen, geen voorouders.

We waren op zoek naar rust en ruimte en kwamen zo via een omgekeerde zoekfunctie

op Funda hier terecht. We waren direct verkocht op ons mooie huis aan de Amansweg, het uitzicht, de stilte en het gezellig dorp.

Even voorstellen: Wij zijn Hanneke en Thijs Broers.

Hanneke is geboren en getogen in Veenendaal. Thijs is geboren in Venray en opgegroeid in Broekhuizen, een klein dorpje in het noorden van Limburg. Via Tinder, hoe romantisch, vonden we elkaar tien jaar geleden in Ede, waar Hanneke de Pabo deed en Thijs in Wageningen studeerde. In Ede kochten we ons eerste huis, maar de stadse drukte kwam ons op een gegeven moment de neus uit. Op zoek naar iets moois achteraf dus!

Ondertussen wonen we alweer bijna een jaar met heel veel plezier in Wilbertoord samen met onze twee honden en twee katten. We zijn heel warm ontvangen door de buurt. Zo stond er 1,5 uur nadat we het koopcontract hadden getekend al een welkomstbord in de tuin. Dat hoef je in Ede niet te verwachten! We zijn ondertussen al lid van het bestuur van de buurtvereniging en Thijs fietst zo af en toe eens mee met 't Wieleke. Al staat dat laatste nu wel op een laag pitje omdat we in januari een kleine verwachten. Nog een Wilbertoord er bij dus!

We kijken er naar uit om hier nog vele jaren lekker te wonen en een hoop mensen uit Wilbertoord te leren kennen.

Tot snel!

Hanneke en
Thijs Broers

