



Beste Wilbertoorders,

Mijn naam is Astrid Selten, dochter van Jo en Erna en zusje van Willem. 38 jaar geleden geboren en opgegroeid aan de Verbindingsweg in Wilbertoord.



Astrid en Willem

Fijne herinneringen heb ik aan mijn basisschool tijd. We speelden vaak met leeftijdsgenootjes op het plein en ook weet ik nog goed dat er weer geschaatst kon worden als er een vriesperiode aan zat te komen. Dagelijks schaatste ik een rondje! Wat fantastisch dat de ijsmeesters van toen dat

toch deden voor de inwoners van Wilbertoord.

Ook deed ik iedere maand mee aan de activiteiten van de AKM en was het altijd leuk om iets te knutselen of om een spel te doen met de kinderen uit Wilbertoord. De bouwweek was ook ieder jaar iets om naar uit te kijken. We hadden er jaren bij dat we in onze eigen getimmerde hut mochten ‘slapen’. Er was ook een jaar bij dat het te onstuimig werd en toen ‘slieden’ we met alle jeugd in de Wilg.

Vanaf mijn 6de ben ik actief korfbalster geweest bij de Wilma’s wat tijdens de laatste fase van mijn carrière veranderde naar Klick ’15. In bijna alle teams heb ik gespeeld van de jeugd tot aan de midweek. Hoogtepunt was toch wel de kampioenschappen bij ’t Urst van de Wilma’s. Jarenlang ben ik jeugdtrainster geweest. Tot aan mijn eerste zwangerschap nog wekelijks gekorfbald. Nu mis ik het nog wel om eens in de week een balletje te gooien.

Actief heb ik ook jaren deelgenomen aan de carnaval in Wilbertoord. Bij de jeugd als

dansmarieke, bij de dansgarde toen ik wat ouder was. Met vriendengroep D’n toekomst



Astrid als dansmarieke

meegedaan met de optochten. We begonnen een wagen met als thema Darts, daarna oa Bolletje en the Flintstones. Toen we later samen gingen met de groep Noit genoeg hebben we onder de naam NGDT nog enkele wagens gehad waaronder thema Bassie en Adriaan. Fantastische tijd was dat toen! Ook ging ik met de hele groep wekelijks op stap, bij Bos all-in en D’n Breijenburg waren we toch wel vaste klanten! En natuurlijk waren we ieder jaar te vinden op de Wilbertoordse Kermis, eerst in de tent, later voor op het terras!

Na mijn basisschool ben ik aanwezig geweest op Merlet in Mill. Vervolgens mijn opleiding



Astrid met broer, ouders en opa en oma

SPW na 3 jaar afgerond in Veghel op de Leijgraaf.

Daarna ben ik bij kinderdagverblijf IKKE in Mill gaan werken wat later over genomen werd door Spring Kinderopvang. In 2011 ben ik in Wilbertoord komen werken bij het Prilleke. Naast Peuterspeelzaal

Naast Peuterspeelzaal kwam er een kinderdagverblijf bij en ik mocht daar de boel gaan opstarten om een mooie opvang te worden voor alle kindjes in Wilbertoord.

kwam daar kinderdagverblijf bij en ik mocht daar de boel gaan opstarten om samen met de peuterspeelzaal een mooie opvang te worden voor alle kindjes in Wilbertoord. 4 jaar heb ik daar een leuke tijd gehad, een fijne band opgebouwd met zowel de kindjes als de ouders. Siem Derks zat ook bij ons in de opvang en toen hij 2 jaar was kreeg hij de diagnose dat hij een stofwisselingsziekte had. De opvang werd veel voor Siem en daarom vroegen Thijs en Bianca of ik niet 1 dag in de week bij hun in huis op wilde passen. Daar heb ik niet lang over na hoeven denken! Eerst ging ik wekelijks met Siem zwemmen toen daar later Mick en Suus bij kwamen hebben we vele leuke herinneringen thuis gemaakt, ook vond ik het heerlijk om met ze op pad te gaan naar de Wilbertoordse bossen en we wandelden geregeld naar de hertjes van Kees Lucassen. Toen Siem naar Nijmegen naar de St Maartenschool mocht ging ik hem daar wekelijks halen, een mooi moment vond ik het dan ook dat Siem heel graag wilde dat ik met mijn pasgeboren dochter naar zijn school kwam om haar aan zijn klasgenoten voor te stellen. Dat geeft wel aan wat voor een speciale band we opgebouwd hebben. Ruim 7 jaar ben ik bij hun in huis geweest! Gelukkig hebben we nu nog veel contact en kom ik dan ook nog geregeld naar Wilbertoord en zij naar Wanroij.

Bijna 20 jaar ben ik werkzaam geweest bij de Pieter en Doriejan van Dommen. Willem werkte daar al bij de varkens en ze zochten iemand om te poetsen. Nou als jonge meid moet je iets om wat te verdienen als je iedere week op stap wil dus dat leek me wel wat. Toen hun kinderen Hilde en Wout geboren waren was dat natuurlijk een feestje voor mij aangezien ik toen al wist dat ik met kinderen wilde gaan werken. Iedere week mocht ik ze met Doriejan mee verzorgen. Nu zijn ze inmiddels zelf al volwassen en zit ik geregeld in de kapperstoel bij Hilde en zorgt ze voor mijn haar.

In 2004 leerde ik Hans vd Broek kennen... jawel, bij CB! In 2014 verhuisde ik van Wilbertoord naar de Hulsbeek in Wanroij. Na een flinke verbouwing en een aantal jaar samengewoond te hebben kregen we in April 2018 onze dochter Floor en in 2022 onze zoon Niek.



dochter Floor en zontje Niek

M o -
m e n -
teel werk
ik alweer
bijna 9 jaar
bij kinderdagverblijf
De Kei in
Mill waar
ik ook veel
Wilbertoordse gezinnen
voorbij heb zien komen. Hans heeft zijn eigen loon-bedrijf (Wijnen-van den Broek) dus in het seizoen gaan we zo af en toe mee het land op en rijden we gezellig met hem mee op de tractor!

Natuurlijk ben ik nog met enige regelmaat terug te vinden in Wilbertoord, aller eerst om bij ons pap en mam of onze Willem op bezoek te gaan maar zeker ook nog om een theetje te drinken bij vriendinnen van vroeger. Natuurlijk komen we ook naar Wpu en andere grotere evenementen die georganiseerd worden! Ook jaarlijks even met opa en oma over de kermis!!! Het voelt nog altijd een beetje als thuiskomen als ik Wilbertoord in rijd.

Zoals jullie hebben kunnen lezen heb ik fijne herinneringen aan Wilbertoord! Gelukkig komen er jaarlijks nog bij!

Dank jullie wel voor het lezen van mijn verhaal en tot ziens in Wilbertoord!

Groetjes Astrid Selten.



Astrid en Hans