



“UITGEVLOGEN”

bij de AKM, de bouwweek, de Kille Cup, Topido, dansgarde, allemaal even leuk!!

Hoi allemaal,



Lian Weerts

Mij werd gevraagd een stukje te willen schrijven voor 't Willys Venster, dus bij deze!

Ik ben Lian Weerts, dochter van Louis en Reggy Weerts. Geboren en getogen op de Zonnedaauwstraat 21, waar ik ook nog met mijn broer Mark

woonde.



Lian met vriendinnen tijdens de bouwweek van AKM



Lian als kleuter

Aan mijn jeugd in Wilbertoord heb ik leuke herinneringen, iedereen kende elkaar.

Tussen de middag thuis een boterham eten, na school vlug naar huis en nog spelen.

's Avonds vlug eten en weer buitenspelen. Zingen bij het kinderkoor, de middagen

Na de basisschool ging ik in Mill naar school naar het Merletcollege, waar ik slaagde voor de MAVO. Daarna op de brommer naar Boxmeer, waar ik de SPW (sociaal pedagogisch werker) haalde en ging werken. Dit werd werken/leren (BBL) want ik ging toch nog een jaartje naar school in Nijmegen, om daar SPW4 te halen. Mijn werk in de 'gehandicaptenzorg' verveelt me tot op de dag van vandaag nog niet!

Op mijn 17e kreeg ik verkering met Kees en in 2008 verhuisde ik, jawel, naar de 'verkeerde kant' van de Middenpeelweg voor de liefde.

In Zeeland woonden we 2 jaar boven, toen nog, de C1000. 2 jaar later kochten we ons eerste huis.

Samen met de vriendengroep van Kees gingen we op vele vakanties naar het buitenland. In 2014 hebben we onze laatste reis met z'n tweetjes gemaakt, naar Florida! 2015 begonnen we heel 'knallend' want op 1 januari werd onze eerste zoon Niel geboren. Waarop 2 jaar later op Valentijnsdag onze dochter Pien volgde.

**In 2008
verhuisde ik,
jawel, naar de
'verkeerde kant'
van de Midden-
peelweg voor de
liefde.**



**Huis van Lian in
Zeeland**

Inmiddels ben ik 38, hebben we ons eigen huis gebouwd in 2019 in de nieuwste wijk van Zeeland, Repelakker.

Voortaan werk ik lekker dichtbij huis, in Mill.

Op het kindcentrum in een Samen Naar School-klas van Stichting Lotta

www.stichtinglotta.nl Hier komen de werelden van regulier onderwijs en kinderen die (nog) niet naar school kunnen samen. Geweldig werk!

Ieder jaar kom ik op de kermis in Wilbertoord en zie ik oude bekenden, leuk om hen, en vele met kindjes, te zien.

Zo voetballen Niel en Pien ook en Pien haar eerste wedstrijd was, jawel, in Wilbertoord!

Wie weet,
tot ziens!



**Kleindochter Pien van Louis en
Reggy bij DWSH'18**



**Lian met haar man Kees;
kinderen Niel en Pien**