

“UITGEVLOGEN”



Hallo allemaal,

De ouderen zullen mij beter kennen als Lenie Kuppen. Ik ben een dochter van Karel en Dina Kuppen. Geboren op 21 oktober 1961, op 't Startje, ofwel de Noordstraat. Van dit grote gezin van 12 ben ik de een na jongste.



Ons gezin vroeger, ik zit achter Piet op de brommer

Mijn herinnering aan de lagere school is een leuke. We fietsten vaak met een hele slinger van kinderen naar school. Ik had het er erg naar mijn zin.

Als ik denk aan vroeger komt automatisch naar boven dat we ieder jaar naar bedaf gingen met de kinderen van tante Gina en ome Tien. Op vakantie gaan was er bij ons niet bij, maar dit was een hele mooie dag ieder jaar. Spelen op die grote bergen zand, en iedereen een hele fles limonade voor zichzelf.



Bedaf, die witte dat ben ik...

Er zijn een aantal dingen waar ik in Wilbertoord aan mee heb gedaan, waar ik met veel plezier aan terug denk zoals: de volleybalclub waar ik lid van

werd bij de oprichting, toen nog Atlas. Ik was toen een jaar of 11. Daarna zijn we samengegaan met Apollo in Mill.

En vrijwilliger bij de A.K.M. met name de bouwweken waren heel gezellig. Met zus Carla en half Wilbertoord heb ik ook nog meegedaan aan de zeskamp in Mill en gewonnen met kratten stapelen, haha. Een hele mooie tijd was dat.

Na de lagere school ging ik naar de Mavo in Mill. In de tweede van de Mavo overleed mijn moeder wat een hele schok was. Na de Mavo ben ik naar de vorming school in Boxmeer gegaan. Mijn plan was om dierenarts te worden maar dat zag mijn vader niet zo zitten. Toen mijn zus Carla ging trouwen, die op dat moment thuis werkte, ben ik thuisgekomen.

In die tijd waren er verschillende vriendengroepen met een discotheek. Ik zat bij het Steegje, dat was bij een oom en tante van Martien aan de Verstegenweg. Daar heb ik veel tijd doorgebracht en Martien beter leren kennen. Toendertijd organiseerde Frans



Ijs op het kanaal



Martien en ik in 1979

Couwenberg nogal eens een dropping. En na een jaar om elkaar heen draaien kregen we verkering tijdens zo'n dropping in België.

In 1982 zijn we getrouwd. We gingen toen wonen in het mooi verbouwde kippenschuurtje aan de Katwijksebaan bij de ouders van Martien. Daar hebben we 3,5 jaar gewoond en konden we mooi sparen. We wilden heel graag wat achteraf wonen met wat beestjes en na een hele zoektocht kwam onze droom uit aan de Sint-Hubertsebinnenweg in Sint Hubert. Daar streken we in 1985 neer.

In 1985 verhuisde ook mijn vader van de Noordstraat naar het dorp samen met Ilze en Paul. Paul was mijn broer maar ook mijn beste vriend. Iedere vrijdagavond kwam hij naar Sint Hubert om de week door te nemen, met een biertje. Helaas is hij verongelukt met een vliegtuig in 1992 wat mij nog altijd veel verdriet doet.

In de tussentijd heb ik gewerkt bij wegebouwbedrijf v.d. Oetelaar en op de Rabobank in Elsendorp. Beide op kantoor.

In Sint Hubert hebben we 3 kinderen gekregen, Sanne Jelle en Liske. Toen Liske 2 jaar was ben ik een eigen bedrijfje gestart in sierfruit, pompoenen en dergelijken.

Begonnen met een aanhanger vol met allerlei soorten maten en kleuren naar Nijmegen, om ze daar aan bloemenzaken te verkopen en geëindigd met 20 filialen van Overvecht in heel Nederland die we in de herfst bevoorraden. Zwaar werk maar ontzettend leuk om te doen.



In 2013 werd Martien ziek en na een aantal maanden werd er A.L.S. geconstateerd. Een spierziekte met dramatische gevolgen.

Er moest een zorgteam samengesteld worden, maar Martien wilde dat we dat samen gingen doen. Hij was bang met wisselende mensen, dat hij sneller longontsteking zou krijgen. Jelle zat op dat moment in Canada. Die is naar huis gekomen. En met de afspraak dat hij thuis een bedrijf kon starten is Jelle mee gaan mantelzorgen. Dit hebben we gelukkig kunnen



doen en zo had Martien toch nog een aantal mooie jaren voor zover je daarvan kan spreken.

In juni 2017 is Martien overleden. De kinderen zijn inmiddels uitgevlogen, Sanne naar Nijmegen, Jelle naar Langenboom en Liske naar Brasschaat België. Ik woon nog steeds op mijn favoriete plekje en kweek daar ook mijn pompoenen.



Vele lieve groetjes,
Lenie Weerts Kuppen

Bij Sanne is onlangs een zeldzame spierziekte gediagnostiseerd. De aandoening is erfelijk maar heeft niks te maken met de ALS die Martien had. Met Sanne gaat het naar omstandigheden goed.

Mocht je geïnteresseerd zijn in het verhaal van Sanne kan je kijken op de website www.injespieren.nl. Hier staat een gesprek met Sanne en Naomi van As. De stichting voor Sara zamelt geld in voor onderzoek naar deze aandoening. Meer hierover kan je vinden op pagina 27 en www.voorsara.nl