



“UITGEVLOGEN”

Beste bewoners van Wilbertoord,

Mijn naam is Gerard van Oosteroom. Ik ben geboren in Heerlen op 27-10-1961.

Samen met mijn ouders Jeane en Wil en met mijn broers Hans en Paul zijn wij in



1966 op de Wethouder Lindersstraat 115 in Wilbertoord komen wonen.

Mijn twee andere broers Wil en Ruud waren toen het huis al uit. In 1968 is mijn broer Paul naar Canada gegaan en is daar in 1997 overleden.



In dat jaar heb ik Gerty leren kennen, samen met haar drie dochters uit een eerder huwelijk is zij in de Sweelinck in Boxmeer bij mij komen wonen.

Mijn broer Hans woonde al jaren in Duitsland in de beginjaren 90 samen met zijn

huidige vrouw Gabi in Delmenhorst, onder de rook van Bremen.



Na de lagere school ben ik naar de LTS in Mill gegaan, daarna heb ik het 3de en 4de jaar consumptieve techniek in Cuijk gevolgd. Na die tijd heb ik in Dukenburg de bakkersopleiding gedaan, en in totaal heb ik zo'n 15 jaar

in een bakkerij gewerkt.



In 1985 ben ik met mijn ouders naar Boxmeer verhuisd, naar het adres waar ik nu nog steeds woon.

In die tijd heb ik gedurende +/- 3 jaar een SRV-wagen gerund. Daarna ben ik voor een periode van 18 jaar bij Intervet (nu MSD) gaan werken als magazijnmeester, later bij de technische dienst van Intervet.

Na een reorganisatie heb ik mijn ontslag gekregen en na een tijdje WW ben ik gelukkig weer aan het werk gekomen.

In 2018 kreeg ik last van hartritmestoornis en daarvan ben ik goed hersteld. Tijdens mijn werk in 2020 kreeg ik een CVA ofwel NAH (niet aangeboren hersenletsel). Gelukkig ben ik hier redelijk goed uitgekomen door middel van revalidatie in Sint Maartenskliniek; helaas ben ik daarna voor mijn werkzaamheden afgekeurd. Ik heb last van harde of ongecontroleerde geluiden en last van teveel prikkels.

Alles wordt dan anders; ik moet nu dingen gaan plannen en verdelen over de dag, niet alles ineens willen gaan doen. Het kost dan teveel energie; ik heb geleerd alles te gaan doseren.

Ik ben vrijwilligerswerk gaan doen in het Maasziekenhuis als brancardier gedurende twee dagdelen per week. Dit geeft mij erg veel voldoening en het is dankbaar werk.

Ook ben ik nog een ochtend per week gastheer/beheerder in een MFA te Boxmeer en voor de rest van de week ben ik lekker thuis, dan ga ik wat knutselen e.d.

Dit is zo'n beetje mijn "levensverhaal".

Groetjes Gerard



Vader en moeder van Oosteroom

**Na mijn CVA ben ik
vrijwilligerswerk gaan
doen in het
Maasziekenhuis als
brancardier.
Dit geeft mij erg veel
voldoening...**



**Paul, Gerard, Ruud, Willy en Hans
van Oosteroom**



**Gerard en zijn vrouw Gerty
van Oosteroom**