

# “WILBERTOORD”



Ook bij TOPIDO hebben we mooie uitstapjes gemaakt naar bijvoorbeeld De Efteling, Slagharen en Frankrijk.

Hele fijne herinneringen heb ik aan de bouwweek van de AKM zowel als deelnemer als leiding. Aan de kermis, eerst bij de attracties op het plein en later in de tent en aan de avond-4-daagse waar we leuke liedjes leerden van Thea en Gonny

Op de basisschool zat ik in een klasje van 7, erg fijn en vertrouwd. Juffrouw Mariet van de Wiel zie ik nu nog heel regelmatig, zij woont ook in Venhorst en is nog altijd geïnteresseerd in Wilbertoord .

Daarna ging ik naar de MAVO in Mill en vervolgens naar het KMBO en de MEAO in Uden, waar ik de richting Bank en Verzekeringen heb gevolgd.

Na 2 jaar Rabobank ben ik bij Vanderlande in Veghel terecht gekomen waar ik 25 jaar gewerkt heb in diverse functies op de financiële- en personeelsadministratie.

## Hoi allemaal,

Ik ben Anja Jagers-Nabuurs, 47 jaar oud en opgegroeid aan de Verbindingsweg bij mijn ouders Martin en Tonia Nabuurs en broer Hans.

Wanneer ik aan Wilbertoord denk, denk ik aan gemoedelijkheid, onskent-ons, er

zijn voor elkaar, altijd een helpende hand in de buurt en veel gezelligheid.

Bij korfbalvereniging De Wilma's heb ik heel veel plezier gehad en leuke dingen beleefd, zoals bijvoorbeeld tijdens een korfbaltoernooi waar we bleven overnachten, maar het was zo saai in de avond dat we al ons geld bij elkaar gelegd hebben en met de taxi vanuit Ottersum naar St. Anthonis gegaan zijn om daar discotheek 'De Hoeve' onveilig te maken. Dat was mijn 1e discotheekbezoek en dat was natuurlijk voor herhaling vatbaar.



Op mijn 23e ben ik verhuisd naar Venhorst waar ik ging samenwonen met Rick. In 2004 zijn we getrouwd en later zijn onze zoons Harm en Giel geboren, zij zijn nu 17 en 15.

In 2008 hebben we ons eigen huis gebouwd aan het Kerkpad in Venhorst en daar wonen we nog steeds. Rick heeft een eigen bedrijf in hekkwerken en voor hem doe ik de administratie.





Binnenkort starten we met de bouw van een bedrijfshal aan de Statenweg in Venhorst op de plek waar nu ANIMO gevestigd is.

De carnaval is een rode draad in ons leven. Natuurlijk ben ik daarmee opgegroeid. Met de jeugd was er een uitwisseling met de jeugd van Venhorst, jaarlijks vierden we carnaval samen. Daar heb ik Rick leren kennen. In Wilbertoord was ik actief als dansmarieke en later als 1e leiding. Dat leidinggeven heb ik in Venhorst voortgezet en doe ik nog steeds.

**Carnaval is een rode draad in ons leven.  
Tijdens een uitwisseling met de jeugd van Venhorst heb ik Rick leren kennen.**

### Prinsenpaar

In 2016/2017 waren we prinsenpaar en werden we vereerd met een bezoekje van de Klotstèkers onder leiding van Prins Kees en prinses Leonie. Dat was een erg fijne verrassing. Samen met wat vrienden staan we jaarlijks op het podium bij de Bonte Avond (pronkzitting).

Verder houd ik me bezig met vrijwilligerswerk bij de voetbalclub, ga ik naar de wedstrijden van onze jongens kijken,

Harm voetbalt bij Udi 19 en Giel bij Venhorst en zit ik in de organisatie van een klein festival genaamd Parkfestijn.

Groetjes  
Anja



**Anja Jagers-Nabuurs**

