



Halloooo Wilbertoord!

Sinds 2 oktober 2023 hebben wij geheel onverwachts de sleutel van ons huis aan de Wethouderlindersstraat 49 in ontvangst mogen nemen.

En als ik praat over wij bedoel ik natuurlijk Sander, Kelly, Wout en Juul Maas.

Sander is geboren in 's-Hertogenbosch en opgegroeid in het dorpje Vinkel. Kelly is geboren in Boxmeer en opgegroeid in Wilbertoord waar ik op mijn 16e helaas afscheid van heb moeten nemen om in Mill te gaan wonen.

In 2013 kochten wij na 5 jaar samen ons eerste eigen huis in Sint-Hubert waar op 14 april in 2017 Wout is geboren. Wout is in 2018 met ons mee verhuisd terug naar Mill waar op 30 december Juul is geboren. Na net geen 5 jaar in Mill gewoond te hebben zijn wij nu, na jaren wachten, EINDELIJK weer terug in het mooie Wilbertoord.

Velen zullen ons al kennen omdat wij al jaren bij bijna elk dorpsfeest wel aanwezig zijn en ondertussen ook al een aantal jaar actief zijn bij carnavalsvereniging de Klotstèkers.

Wie ons daar niet van herkent kent Sander vast en zeker wel vanwege zijn bedrijf Maas-events en Kelly als de dochter van of vanwege mijn fotografie.



De jongens zitten hier al vanaf het moment dat ze naar school gaan in het dorp op school vanwege de intentie om naar Wilbertoord te komen. Na iedere dag 2x op en neer naar Wilbertoord te rijden genieten we er nu heerlijk van dat we lopend of met de fiets naar school kunnen.

De jongens hebben hier in die tijd al vele vriendjes gemaakt en genieten daar nu extra van omdat ze hier lekker na school mee kunnen spelen op het plein in de pannakooi, het voetbalveld, of in de speeltuin. Ook voetballen ze beide bij DWSH'18.

Al met al zijn wij dus behoorlijk actief in het dorp én echt ontzettend blij om hier lekker te wonen!