

“UITGEVLOGEN”



Ik ben Gina Wolfs-Arts, geboren in 1935 in Rijkevoort aan het Hoogeind. Ik ben de oudste uit een boerengezin van vijf: 3 jongens en 2 meiden. Ik heb daar een onbezorgde jeugd gehad. Het was een heel andere tijd als nu.

In 1953 heb ik mijn man Bert Wolfs uit Wanroij ontmoet in Beugen met de kermis. Na een paar weken was er een klik en hadden we verkering. Die verkering heeft 6 jaar geduurd waarna we in 1960 zijn getrouwd en in Wilbertoord gingen wonen. Daar waren inmiddels nieuwe huizen gebouwd aan de Wethouder Lindersstraat waar wij er een van hadden gekocht en waar Bert zelf ook heel veel aan



Huis van Gina en Bert aan de Weth. Lindersstraat

heeft gewerkt. Wij hebben daar met veel plezier gewoond.

In 1965 werd onze dochter Riet geboren en woont met John van Grinsven op de Tipweg 10 in Wilbertoord (Camping Boszicht). Ook heb ik 2 kleindochters Joyce en Dafne. Die zijn ook al uitgevlogen. Joyce en Mark wonen in Landhorst en Dafne en Frank in Boxmeer met zoontje Figo. Dus ik heb ook al een achterkleinkind!

Toen in 1962 de carnaval werd opgericht hebben wij altijd mee gedaan in de optocht met onze buurt De Splitskanters. We hebben heel veel plezier gehad en de drank vloeide rijkelijk waardoor er ook vaak hele lachwekkende situaties ontstonden die ik mij nog kan herinneren.

Zo ook de jaarlijkse barbecue bij de familie Rutten. In 1980/1981 zijn we bij de carnavalsvereniging gegaan. Bert is ook enkele jaren voorzitter van de

carnavalsvereniging geweest. We zijn 9 jaar bij de raad van elf geweest en in 1989 was Bert Prins carnaval. In al die jaren hebben we veel plezier gehad en zeker na afloop bij Huub en Maria van Lieshout als we op het eten moesten wachten. Iedereen zat daar in de woonkamer en wie niet meer kon zitten lag op de vloer. Veel gelachen hebben we daar.



Berten Gina Prinsenvaar 1989

Wat de oudere garde zich nog zal herinneren is de erwtensoep van Gerrie Kremers en het “ducken” van Arie Hurkmans. We zijn eind 1989 gestopt

bij de carnaval. Bert heeft ook veel vrijwilligerswerk gedaan zoals Tafeltje dekje bezorgen en mensen naar dokter of ziekenhuis brengen. Ook voor de kerk stond hij altijd klaar. Dat begon al bij Pastoor Belt die ernstig ziek was. Later bij Pastoor Jonk en daarna bij Willem Rovers. Hij zat ook menig jaar in het kerkbestuur. Veel avondwakes heeft hij gedaan vooral met Reggie, Gertie en Willemien. Die zei dan: “Bert als gij d’r bij bent, dan kumt het goed”.

Ikzelf was in Wilbertoord bij d’n Boerinnenbond en later waren we samen bij de KBO. Ik heb als hobby kaarten maken en doe dat nog steeds. Ook heb ik meer als 60 jaar lang iedere week gezwommen, eerst in ’t Anker in Mill, later in Uden en nu in Cuijk. Helaas ben ik daar kortgeleden mee moeten stoppen. We gingen daar vroeger met 4 dames naar toe: Mientje Janssen, Gonda van de Heuvel, ikzelf en chauffeur Truus van de Linden. Truus haalde ons al die jaren op in de welbekende blauwe Kadett. Later heeft Bart Venbrux mij meegenomen naar ’t zwembad in Mill, Uden en Cuijk. Ik heb zelf geen rijbewijs.

24 jaar geleden zijn Bert en ik samen gaan country dansen en ik doe dat nu nog iedere week. Toen Bert in de FUT kwam gingen we meer samen fietsen en wandelen. We hebben ook vaak de Drentse 4-daagse gefietst samen met



2 zussen van Bert en hun echtgenotes. Ook gingen we elk jaar op vakantie. We hebben meer als 20 landen bezocht. Heel bijzonder was de reis naar Indonesië samen met Thij en Marie van de Bungelaar.



Bert en Gina in Indonesië met Thij en Marie

We zouden ook samen met hen naar Amerika gaan maar helaas hebben wij toen die reis moeten annuleren omdat Bert ziek was.

Bert was ook 60 jaar lid van FNV en heeft de zilveren en gouden speld met robijn ontvangen. In 2004 heeft Bert de Pauselijke onderscheiding gekregen voor zijn bijdrage aan de kerk in Wilbertoord.

We hebben ruim 40 jaar aan de Wethouder Lindersstraat 32 gewoond. In 2001 zijn we naar een nieuwe woning aan de Bosmier verhuisd waar we 11 jaar heb-



Bert en Gina 50 jaar getrouwd

ben gewoond. In 2009 kregen we te horen dat Bert de ziekte van Parkinson had. Zijn gezondheid ging langzaam achteruit. En toen het slechter ging hebben we in 2012 de moeilijke keuze gemaakt om in Mill te gaan wonen aan de Pastoor Maasstraat (tegenover het verpleeghuis) zodat we dan dicht bij het verpleeghuis woonden voor het geval dat Bert daar naar toe zou moeten verhuizen als het steeds slechter met hem ging. Dan zat ik tenminste op loopafstand dicht bij hem. Daar hebben we samen nog ruim 1 jaar gewoond en toen is Bert in



**Gina - Riet - John
Joyce - Mark - Dafne - Frank**

2013 al opgenomen in de Meihorst.

Daar heeft hij 3,5 jaar gewoond en is in januari 2017 overleden. Ik woon nog steeds met veel plezier aan de Pastoor Maasstraat en ben al ruim 6,5 jaar alleen maar weet mijn dagen toch goed te vullen met wandelen, fietsen, lezen, puzzelen, kaarten maken en country dansen.

Met wat hulp van Riet en John lukt het allemaal goed. De laatste jaren ga ik met Riet een weekje op vakantie. Heel speciaal was de vakantie naar Tenerife vorig jaar met Riet, Joyce en Dafne en we wisten toen net dat achterkleinzoon Figo op komst was: dus 4 generaties samen op vakantie!



Gina met achterkleinzoon Figo

Ik kom nog regelmatig in Wilbertoord omdat John en Riet daar natuurlijk wonen. Ook heb ik nog steeds contact met Thij en Marie van de Bungelaar, Gerrie Kremers, Harrie en Mientje Janssen. We houden de verjaardagen nog altijd bij. Als het weer goed is ga ik dan op de fiets.

Kortom: ik heb vele mooie herinneringen aan Wilbertoord!