

## “UITGEVLOGEN”



### **Beste lezers,**

En dan word je gevraagd om een stukje te schrijven voor de rubriek Uitgevlogen van 't Willy's Venster.

Een rubriek die ik, ondanks dat ik al jaren in Mill woon, altijd trouw lees. Ik was verbaasd dat ik gevraagd werd, ik voel me namelijk nog helemaal niet uitgevlogen ...

Ik ben Pauline van Berlicum, ik ben in 1975 geboren op de Driesweg 1 in Wilbertoord. Ik ben een dochter van Herman en Thea Daverveld. Ik ben thuis de middelste, Marton de oudste en Harm de jongste.



### **Basisschooltijd**

Mijn jeugd was erg gezellig, we speelden veel buiten met Bart, Marjan en Mark. Op school hadden we een gezellige maar drukke klas, we waren met 7 jongens en 5 meisjes. Melanie van Lanen, Marieke Geene, Marieke Albers, Mieke van Berlicum en ik. Veel van de



jongens en de meisjes zijn in de buurt blijven wonen, ik kom ze nog regelmatig tegen. Ik weet nog dat we godsdienstles kregen van Pastoor Jonk, ohh wat had hij het met onze

groep te stellen. Ook juffrouw vd Wiel, juffr Verstraten, meester Cuppen, meester van Berlo en meester Raaijmakers kan ik me nog goed herinneren.

De leuke activiteiten van de AKM hielden ons op vele zondagen bezig. In de Wilg knutselden we en deden we spelletjes. Met als hoogtepunt de playbackshow en bouwweek natuurlijk. Met z'n allen een hut bouwen en blijven slapen!

### **Na de basisschool**

Na de basisschool ben ik één jaar naar de brugklas in Mill gegaan om vervolgens naar Boxmeer te gaan. Op dit punt had ik beter een andere keuze kunnen maken. Ik ben namelijk nooit geslaagd in Boxmeer, het was niet helemaal mijn school maar ik had er wel een prima tijd. Omdat ik als kind al altijd naar de Pabo wilde, moest en zou ik de Havo halen. Dit is me uiteindelijk ook gelukt via de Vavo in Nijmegen. De Pabo heb ik wat gemakkelijker afgerond.

Werken met kinderen heb ik altijd graag gedaan. Bij ons in de buurt woonden veel gezinnen met kinderen, ik was bij al deze families de vaste oppas. Op zaterdagochtend was ik altijd in de buurt te vinden bij



de kids, spelen, knutselen, wandelen zodat hun ouders de handen vrij hadden om op de kippenboerderij te werken.

Naast oppassen heb ik in Wilbertoord ook verschillende baantjes gehad. Toen ik 11 jaar was plukten we met bijna alle jeugd van Wilbertoord augurken bij de familie Willems op de Noordstraat. Daarna werkten we daar in de kassen bij de tomaten, een heel gezellige tijd!

Ook heb ik in de Princepeel onkruid gewied en lelies geknopt. Daarna ben ik in Mill in de supermarkt gaan werken.

De tijd na de basisschool was fantastisch, we gingen op dansles in Mill en daarna gezellig een film huren om bij iemand thuis te gaan kijken. De vriendengroepen in Wilbertoord (eigenlijk de klassen van de basisschool) waren erg fijn! Dit kennen ze in Mill niet en dat is eigenlijk wel erg jammer. We gingen samen uit naar de Paddenstoel in Wanroij en later naar de Hoeve in St Anthonis en het Huukske in Langenboom. Tijdens de carna-



*Pauline met vriendengroep - carnaval*

val bouwden we zelf mooie wagens en was er altijd wel een andere vriendengroep die concurrent was een gezellige strijd.

### **Korfbal**

Ik was vanaf mijn zesde jaar al lid van korfbalclub De Wilma's, nu Klick. Dit heb ik altijd erg leuk gevonden. We hadden een fanatiek clubje dat elk jaar wel twee keer kampioen werd, ik heb alle standaardjes hiervan nog in een doos bewaard.



*Pauline bij de Wilma's - Kampioen!*

Naast fanatiek lid bij de Wilma's heb ik bij deze club ook altijd veel vrijwilligerswerk gedaan, zo was ik jeugdleidster en trainster, organiseerde ik het korfbalkamp voor de jeugd, was ik jeugdcommissielid en daarna ook bestuurslid waar ik verantwoordelijk was voor de PR, contact met gemeente en de sponsorcommissie. We hebben de fusie met Landhorst vormgegeven toen kregen we een

nieuwe naam Klick en dat was het einde van het tijdperk De Willy's en De Wilma's.

Later hebben we ook een poging gedaan om met Miko Mill te fuseren maar dit is helaas niet gelukt. Ik vind het prachtig om te zien dat Klick ook nu nog hard werkt voor bestaansrecht, het is een mooie club dat een goed voorbeeld geeft hoe je kunt samenwerken en hoe een fusie kan gaan. Ze geven niet op, ondanks dat de sport niet bij iedereen favoriet is! Zo is er nu weer een samenwerking met Jes uit Venhorst, trots!!

Nu ben ik nog steeds fanatiek maar dan bij Volleybal vereniging Vamos (Mill en Langenboom) waar ik trainer ben geweest en coach van het team van Meike. Daarnaast zwem ik in Grave en wandelen of fietsen we met een gezellig clubje uit Mill.

Tot ongeveer mijn 16e was ik lid van Topido, wat een leuke tijd was dat. We waren een showdrumband, dus naast dat ik trompet



*Pauline bij Topido*

speelde, liepen we samen met de drummers en majorette ook shows. We mochten optreden in pretparken en op concoursen.

Samen met Marieke Geene ben ik ook nog heel lang misdienaar geweest in de kerk in Wilbertoord, samen met Pastoor Jonk en nog een aantal andere acolieten verzorgden wij de wijn en brood tijdens de mis. Ohja en we moesten op tijd bellen, altijd spannend.

In 1991 kreeg ik verkering met Arjan, hij woonde helemaal aan de andere kant van het dorp. Hij was de broer van Mieke, en Mieke was weer een vriendin van mij. Hij was ook de vriend van Marton, mijn broer. Heel moeilijk heb ik het mezelf niet gemaakt !

Ik ging van de ene vriendengroep naar de andere (De Neut) waar we het nog steeds gezellig mee hebben.

In 1999 hebben wij in Mill aan de Langen-

boomseweg het huis van een oudtante van Arjan gekocht. Een prachtig huisje dat we in 5 jaar tijd helemaal verbouwd hebben. In 2005 zijn we getrouwd en in 2007 is Meike geboren, en twee jaar later is onze Giel geboren en zo was ons gezinnetje compleet. Sinds 1998 werk ik op basisschool 't Stekske in Langenboom, een school waar ik aan veel verschillende groepen les heb gegeven. Ik heb eigenlijk geen echte voorkeur voor een bepaalde leeftijd, alle leeftijden hebben zo hun charmes! In 2006 ben ik de opleiding tot Intern Begeleider gaan volgen, want de zorg en het onderwijsbeleid trok en trekt nog steeds mijn interesse. Ik combineer Intern Begeleider nu nog steeds met twee dagen leerkracht in groep 8, een pittige maar fantastische combinatie!

Inmiddels zijn de kinderen al bijna 14 en 16 jaar oud, we hebben het heel gezellig samen, humor en gezelligheid voert bij ons thuis de boventoon. We wonen dichtbij de familie, de meesten wonen binnen een straal van 2-10 kilometer, gezellig!

Ons mam woont ook alweer een tijdje in Mill en dat is fijn. Ons pap is in november 2021 overleden aan de gevolgen van Corona, dat gebeurde allemaal erg onverwacht, nog steeds een beetje ongelooflijk. We hebben toen ook veel re-

acties gekregen van mensen uit Wilbertoord, dat was heel fijn! Iedereen kende ons pap en ons pap kende iedereen.

We komen nog steeds vaak in Wilbertoord, bij familie en vrienden, het is ook maar een kilometer of vijf. Ik voel me er nog steeds thuis, altijd gemoe-delijk en vriendelijk!

Groetjes aan iedereen!



## Voor al uw Wilbertoords nieuws en Regionieuws



Webmaster Peter Cornelissen  
Wilbertoord online

### De website voor:

- 🔗 Verenigingen uit Wilbertoord
- 🔗 Regionieuws
- 🔗 Gemeentenieuws
- 🔗 Links

Mail nieuws en foto's naar [wilbertoordonline04@gmail.com](mailto:wilbertoordonline04@gmail.com)

## mooi van hier



Bent u nog op zoek naar een (medische) pedicure of een schoonheidsspecialiste of wilt u meer informatie over de behandelingen die wij geven? Neem dan contact op met ons via telefoonnummer; 0640487090 of e-mail: [beautysalonallinone@outlook.com](mailto:beautysalonallinone@outlook.com)

Wij zitten gevestigd in de Kapsalon van Mooi van Hier!  
Adres: Wethouder Lindersstraat 81a, Wilbertoord

Graag heten we u van harte welkom in onze salon!

Kijk op de website van Mooi van Hier voor onze prijzen.

<https://www.mooivanhier.nl/>