



## “UITGEVLOGEN”

Mijn naam is Harm Kuijpers, ik ben 34 jaar en ik ben opgegroeid in de Zonnedauwstraat in Wilbertoord. Hier heb ik tot mijn 17e gewoond met mijn ouders Harrie & Ria en zus Sanne.

Toen ik in 2006 in Breda de studie International Real Estate & Facility Management ging doen, wilde ik in eerste instantie per se niet op kamers. Ik had het naar mijn zin Wilbertoord; mijn vrienden woonden allemaal nog in het dorp, ik voetbalde destijds bij de Willy's en ik vond



*Harm Kuijpers als jeugdspeler*

het prima dat ik 's avonds 'gewoon' aan kon schuiven voor het eten. Dat veranderde echter snel toen ik bijna dagelijks meer dan twee uur enkele reis onderweg was. Na een kleine twee maanden kwam ik dan ook terecht in een leuk studenten-huis in Breda en dat beviel erg goed: een Brabantse stad met de gemoedelijkheid en gezellige sfeer van een dorp! Ik heb erg genoten en geleerd van deze tijd en de stap was dan ook iets kleiner toen ik voor het laatste deel van mijn studie naar Amsterdam vertrok voor een jaar.

Uiteindelijk besloot ik na mijn afstuderen een totaal andere richting op te gaan;

werken met mensen en praktisch bezig zijn was de hoofdmoot voor mijn besluit om alsnog fysiotherapie te gaan studeren. Dit deed ik op de HAN in Nijmegen en hier ging ik al vrij snel op kamers. Daar ontmoette ik mijn huidige vriendin



*Harm Kuijpers*

Viviën. We woonden enkele jaren aan het Kronenburgerpark, maar hebben altijd al wel de wens uitgesproken om ooit terug te keren naar een dorp omdat we dit beiden altijd leuk hebben gevonden en dit -met het oog op eventuele opgroeiende kinderen- fijn zouden vinden.

We kochten in 2018 ons huidige huis In Haps, omdat we graag wat meer ruimte wilden en weer dicht bij vrienden en familie wilden wonen. Inmiddels is daar in 2021 ons zoontje Moos bijgekomen en in augustus van dit jaar verwachten we ons tweede kindje. Met onze ouders dicht in de buurt is dat soms ook wel erg praktisch. Ik ben nog regelmatig in Wilbertoord te vinden want ik voetbal nog altijd bij DWSH'18 en we hebben er nog altijd een mooi clubje vrienden.

Na een aantal jaar werken in een praktijk net over de grens met Duitsland, werk ik nu al ruim 5 jaar in een eerstelijnspraktijk in het dorpje Reek. Ook hier bevalt het me erg goed omdat het enerzijds niet





En het was gezellig wanneer je met bijvoorbeeld kermissen of het uitgaan dezelfde mensen tegenkwam. We moesten alleen wel vaak weggebracht worden, dat was tenslotte een feit met de bereikbaarheid die bij een dorp hoort.

Groetjes  
Harm Kuijpers

té eigen is, maar wel dat dorpsse heeft met dat 'ons-kent-ons' gevoel. Ik ben hier onder andere betrokken bij de voetbalverenigingen van omliggende dorpen en dat maakt ook dat je veel mensen leert kennen en de onderliggende banden beter begrijpt. Dat iedereen zo betrokken is heb ik in Wilbertoord ook altijd als erg prettig ervaren; iedereen kent elkaar en zegt goeiedag.

Ik heb veel mooie herinneringen aan mijn jeugd in Wilbertoord. Of dit nu het buiten spelen was in de straat, het elkaar 'ophalen' was om naar school te gaan of activiteiten die werden georganiseerd zoals de bouwweek van de AKM of de Kille Cup. Maar ook later, het 'honk' waar we vaak samen kwamen of met de fuiven bij de 'Black Dance' van fam. Janssen.

**Ik heb mooie herinneringen aan mijn jeugd in Wilbertoord. Of dit nu het buiten spelen was in de straat, het elkaar 'ophalen' was om naar school te gaan of andere activiteiten...**



*Harm - Harrie - Ria en Sanne Kuijpers*