



Ik ben Peter van Wijchen.

Ik ben in Escharen geboren en opgegroeid in een gezin van 6 personen. Mijn vader en moeder en een oudere broer en twee zusjes waarvan een zusje op jonge leeftijd is overleden.

Wij zijn in 1961 met het hele gezin naar Wilbertoord verhuisd en in een schuur gaan wonen. Daar moest een nieuw huis gebouwd worden dat mijn vader met de schop heeft uitgegraven, dat was toen heel gewoon. In november 1963 zijn wij in het nieuwe huis gaan wonen.

Maar wij moesten naar school en dat was me wat. Ik weet dat mijn moeder mij de eerste keer naar school bracht maar dat ik eerder thuis was als mijn moeder, zo graag ging ik naar school.

Ik ging veel liever naar de familie Gieben waar ik veel tijd heb versleten en als ze mij thuis kwijt waren dan werd het eerste



Peter van Wijchen

gezegd 'hij zal wel bij de Gieb zijn'. Tien had altijd wel een klusje en dan mochten we pony rijden en later paard en nog later tractor en dat deed ik veel liever als naar school gaan.

Maar we werden ouder en de lagere schooltijd zat er op en er werd naar de



Peter van Wijchen

L.T.S school in Mill gegaan. Er moest een beroep worden gekozen en dat was voor mij niet zo moeilijk, dat werd de Bouw en Metselaar.

Maar mijn ouders vonden het ook tijd dat we centen gingen verdienen want om te gaan stappen moesten er centjes worden verdiend.

Als vriendengroep mochten wij ook een keet bouwen bij Gieben. Samen met Jan en Wim hebben wij er vele uren doorgebracht, vandaar dat er gewerkt moest worden.

Ik heb een paar keer bij Lucassen Loonbedrijf gewerkt maar dat was niet mijn ding en toen ben ik bij de Groot in Mill terecht gekomen waar ik elk vrij uurtje terecht kon en ook op zaterdagochtend.

Toen mijn examenjaar kwam kon ik mijn praktijkexamen niet maken, omdat ik een bromfiets ongeluk had gehad. Mijn theorie examens lukte wel; dat heb ik in het ziekenhuis gemaakt en slaagde alvast voor theorie.

Het daaropvolgende schooljaar hoefde ik alleen de praktijklessen te volgen, dus veel vrije uurtjes om naar de Groot te gaan.

Toen ik ook voor het praktijkexamen geslaagd was ben ik bij Jacobs in Mill begonnen als metselaar. Daar volgde weer uit dat ik s 'avonds en zaterdag ook ging metselen met een man uit St. Hubert en een beetje later ben ik Piet tegen gekomen waar ik lange tijd mee heb gewerkt en vele huizen mee gebouwd heb.



Tussentijds ben ik van Gebroeders Jacobs uit naar Bouwbedrijf Th. v.d. Linden in Wilbertoord gegaan waar ik nu nog altijd werk.

Maar tussen het werken door werd het ook tijd om iets voor mijn eigen te zoeken.

Mijn ouders gaven aan dat ze ingeschreven hadden voor een bejaardenwoning waarop ik zei, dan ga ik iets voor mijzelf kopen en zo kocht ik in juli 1991 mijn eerste woning in de Veenbesstraat in Wilbertoord waar ik met plezier gewoond heb en in een fijne buurt zat.



Peter met zijn ouders

graag wilde verzorgen zo lang als het kon.

Op 20 oktober 1995 zijn wij getrouwd en naar de boerderij verhuisd waar we heel mooi woonden nadat we de grote verbouwing achter de rug hadden. Na 22 jaar daar gewoond te hebben kwam er een kleiner huis te koop waar wij wel interesse in hadden en wij hebben dit toen gekocht.

En er moest weer gebouwd worden, momenteel is dat klaar en we wonen nu al weer 5 jaar op de Zeelandsedijk 32 in Elsendorp.

Ik heb nu zelf ook bijna mijn pensioenleeftijd bereikt en ik hoop dat we mekaar nog dikwijls zien in Wilbertoord.

Groetjes Peter en Marijke.



Maar jullie kennen mij in Wilbertoord ook van het filmen voor vele verenigingen wat mijn grote hobby is geworden en je mij nog altijd aan kunt treffen met mijn camera in Wilbertoord.

Maar je wordt ouder en ik wilde niet altijd alleen zijn en leerde toen Marijke kennen.



Peter en Marijke

Na een tijdje samen te zijn geweest heb ik besloten om naar Elsendorp te gaan en heb ik in 1995 mijn huis te koop gezet en in april 1995 ben ik naar Elsendorp verhuisd.

Wij hadden samen besloten om het ouderlijk huis van mijn schoonouders te kopen al wetende dat er veel werk aan zat te komen maar bouwen is mijn werk en Marijke was dicht bij de ouders die ze

Ik weet dat mijn moeder mij de eerste keer naar school bracht maar dat ik eerder thuis was als mijn moeder, zo graag ging ik naar school!



Peter en Marijke