



Hoihoi Wilbertoord,

Wij zijn Rob & Marianne Janssen – den Bakker. 41 en 37 jaar oud. Wij wonen sinds 1 december 2020 in de Varenstraat.

Rob is opgegroeid in Best. Marianne is op haar 15e vanuit Ede naar Best verhuisd, vanwege het werk van haar vader. We hebben elkaar daar ook ontmoet en in 2011 is de vonk overgeslagen en zijn we een stel. We zijn samen gaan wonen in een flat en zijn niet lang daarna samen verhuisd naar Geldrop.

In het jaar 2015 is Rob op een knie gegaan en anderhalf jaar later heeft het jawoord geklonken.

Marianne is aldaar bij de post gaan werken. In Geldrop was ze verantwoordelijk voor de post in het centrum. Dat was altijd gezellig. Vaak bleef ze ook veel langer weg omdat ze lekkere lange pauzes had in verschillende winkels en het daar erg gezellig had bij de winkeliers.

We zijn gaan zoeken naar een lekker rustig plekje waar we ons konden settelen. Het enige waar we rekening mee moesten houden was het werk van Rob. Hij werkt bij de Baby-Dump in St. Oedenrode. We waren wel super blij dat Marianne ook hier bij de post verder kon. In Geldrop was ze altijd de ouderwetse postbode die met iedereen stond te kletsen. Ze is al een aantal keer bij mensen op de thee geweest tijdens haar werk. Maar je mag haar altijd vragen om een kopje te komen drinken.

We voelden ons meteen welkom. Er stond meteen een bord in de tuin. Wilbertoord voelde meteen als een warm en hartelijk dorpje. We houden ook veel van de natuur en zijn ook erg blij dat deze ook lekker dichtbij is. Marianne is dan ook met regelmaat in de bossen en op de Molenheide te vinden, samen met haar verrekijker en fotocamera. Want vogels, en roofvogels in het bijzonder, vindt ze erg

interessant.

Via zijn moeder heeft Rob jarenlang bij zwemclub NJORD in Veldhoven lesgegeven en ook heeft hij mee jeugdkampen georganiseerd bij stichting Kinderkampen in Eindhoven. Ondanks dat we zelf geen kinderen hebben heeft Rob het altijd leuk gevonden met kinderen te werken. Ook was hij vroeger veel op de atletiekbaan te vinden. Blij te zeggen dat hij het sporten, dat jarenlang op een lager pitje heeft gestaan, weer opgepakt heeft.

Marianne is de creatieveling thuis. Vaak lekker knutselen en dingetjes maken en uitzoeken. Ze kan haar hart ook op halen in technische dingetjes. Ze heeft namelijk “vroeger” de opleiding megatronica behaald. Ze heeft ook in deze richting gewerkt en het is nog steeds te merken dat ze dit werk altijd leuk gevonden heeft.



Ook houden we allebei van een gezellig bordspelletje. Elk jaar wordt ons spellenkastje uitgebreider en op dit moment is het kastje eigenlijk al bijna te vol. Ook als we op vakantie gaan met de tent moeten er spelletjes mee.

Rob houdt ook van spelletjes op de computer en gaat elk jaar samen met een paar vrienden samen zitten. Een zogenoemde LAN.

We kunnen zeggen dat we echt ons plekje gevonden hebben. Al heel snel heeft Wilbertoord als thuis gevoeld en als het aan ons ligt zal dat nog heel lang zo blijven.

Heel veel groetjes,

Rob & Marianne, Varenstraat 6