



“UITGEVLOGEN”

Ff voorstellen

Ik ben Nancy Verschuren – van der Ligt. Ik ben geboren in 1987 te Sint Hubert en na 3 maanden zijn we verhuisd naar Wilbertoord samen met mijn papa, mama en zus naar de Verbindingsweg. Ons pap en mam zijn: Willy en Mia van der Ligt.

Ik heb in Wilbertoord op de basisschool gezeten, dat was een mooie tijd. Veel afspreken na school met mijn vriendinnen die tot op de dag van vandaag nog steeds mijn vriendinnen zijn. Naast het spelen ging ik iedere maandag en woensdag sporten.



Nancy en Wendy

Topido /de Wilma's /de Willy's

's Maandags majorette bij Topido en op woensdag korfballen bij de Wilma's. Na een paar jaar korfballen vond ik het wel genoeg geweest en merkte ik al gauw dat voetballen bij de Willy's meer mijn ding was. Ons mam vond dit eigenlijk niet zo'n goed idee, voetballen is veel te lomp, maar ons pap vond het geweldig en stond



Nancy bij de Willy's

iedere wedstrijd langs de lijn. Daarnaast is ons pap ook vlagger geweest bij de dames van de Willy's.

Na 8 jaar heb ik een keuze moeten maken tussen majorette of voetballen en ik heb toen gekozen voor het voetballen. De 3 hoogtepunten waren de kampioenschappen in de jeugd, de meiden en met de Willy's Dames 2. Na 23 jaar ben ik definitief moeten stoppen met voetballen vanwege een blessure.

Ook ben ik een paar jaar bij de dansgarde geweest en heb ik met plezier mogen dansen tijdens de Carnaval. Na enkele jaren was het wel mooi geweest en was het tijd voor de volgende generatie.

Kappersopleiding

Na de basisschool ben ik naar het Merlet college in Mill gegaan. Daarna heb ik de keuze gemaakt voor de kappersopleiding op het ROC in Nijmegen. Dit is iets wat ik al vanaf kinds af aan wilde gaan doen. Ik heb de BBL opleiding gedaan wat inhoudt 4 dagen werken en 1 dag school. De stage heb ik gevolgd in een kapsalon in Nijmegen en na het behalen van mijn diploma heb ik daar nog 2 jaar gewerkt. Uiteindelijk was ik toe aan een nieuwe uitdaging en deze heb ik gevonden in Vierlingsbeek. Hier heb ik 15 jaar met plezier gewerkt.

“De Schoepers”

De Schoepers dat is de naam van onze vriendengroep. We kennen elkaar al van-



De Schoepers

af groep 1 van de basisschool. We hebben na de tijd op de basisschool heel veel tijd met elkaar doorgebracht in het “hok” bij familie Jozeph's op de Willemsweg.

Het was een schitterende tijd van slaap- en zuipfeestjes tot ieder weekend chillen en pizza's bestellen. Daarna feesten bij Bos All-in in Sint Anthonis, de Breyenburg in Ledacker en diverse kermissen. Overall waar een feestje was gingen we naar toe.

We zijn inmiddels allemaal ouder en hebben geen tijd meer om ieder weekend op stap te gaan, maar ons jaarlijkse vriendenweekend dat blijft.

Gezin

Op mijn 18de leerde ik Rob



Nancy, Rob, Sem en Cas

kennen bij de Breyenburg. Na 6 jaar samen wilden we graag samenwonen. Ik werkte al een aantal jaren en Rob was net klaar met zijn opleiding Fysiotherapie. Dus we zijn op zoek gegaan naar een woning en zijn terecht gekomen in Wanroij. In 2015 is onze Sem geboren en 2 jaar later onze Cas. Twee gezonde jongens en we zijn een gelukkig gezin. Inmiddels wonen we alweer bijna 11 jaar in Wanroij.



Nancy met haar gezin, ouders Willy en Mia en zus Wendy met haar gezin

Nancy's Hairstyle

Na mijn opleiding ben ik begonnen om mensen aan huis te knippen. Iets wat ik altijd met veel plezier gedaan heb. Een aantal jaar geleden hebben we de achterbouw verbouwd tot kapsalon. In juli 2022 heb ik besloten om te stoppen met werken in Vierlingsbeek, zodat ik meer tijd met de kinderen kan doorbrengen en vooral niet iedere zaterdag meer hoeft te werken.

**Achterbouw
verbouwd tot
kapsalon.
Per 1 september
2022 ben ik mijn
eigen kapsalon
begonnen:
Nancy's
Hairstyle.**

Het was een hele spannende uitdaging en per 1 september 2022 ben ik mijn eigen kapsalon begonnen: Nancy's Hairstyle. Nu ik helemaal zelfstandig werk blijf ik nog regelmatig cursussen volgen om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends. Ik vind alles leuk om te doen: kinderen/mannen/vrouwen knippen, verven, permanenten, watergolven en opsteken. Daar draai ik mijn hand niet voor om.



Ik kom nog steeds regelmatig in Wilbertoord, ons pap en mam, mijn opa en oma, en mijn oom en tante wonen er nog. Ook ga ik graag naar de pronkzitting en naar de jaarlijkse bingo van Klick'15 (voorheen de Wilma's).

Wilbertoord voelt nog altijd als thuis komen in een mooi dorp.

Ria Kuijpers bedankt dat je me gevraagd hebt om mijn verhaal te doen.

Groetjes,
Nancy Verschuren -
van der Ligt