



Beste dorpsgenoten,

Volgens de goede traditie van ons dorpsblad willen wij als 'ingevlogen' nieuwe dorpsbewoners ons graag aan jullie voorstellen.

'Nieuwe bewoners' voelen wij ons niet meer helemaal, omdat we al sinds augustus 2021 in Wilbertoord wonen. Maar vergeleken met vele dorpsgenoten zijn wij natuurlijk maar 'jonkies' met onze 1,5 jaar in ons dorp. Dus wie zijn die aangevlogen bewoners op Hermelijn 15 dan?

Laten wij ons voorstellen... Wij zijn Frank & Jacqueline, 63 en 58 jaar jong. Ik kom uit Rosmalen en Jacqueline uit Hendrik-Ido-Ambacht. Ik, Frank, werk in april 2023 alweer 39 jaar bij de firma Michelin, bekend van de banden en het 'Michelin mannetje'. Het hoofdkantoor staat in Den Bosch, waar ik 2x per week te vinden ben. Ik ben operationeel marketing manager voor de 'grote banden' op machines die hoofdzakelijk niet op de openbare weg komen, zoals Landbouw-, Wegenbouwmachines en Heftrucks. In het kort komt het erop neer dat ik verantwoordelijk ben voor het op de markt brengen en promoten van dit bandenprogramma en onze buitendienst alle middelen in handen krijgt om dit mogelijk te maken. En aan landbouwvoertuigen hier geen gebrek, dus ik voel mij hier helemaal thuis 😊.

Vorig jaar liep ik dan ook met veel belangstelling langs de trekkers op 'Wilbertoord Pakt Uut', een mooi voorbeeld waartoe een klein dorp met vereende krachten toe in staat is.

Ik, Jacqueline, ben leerkracht in het basisonderwijs en doe dit al 38 jaar met veel passie en plezier. Begonnen in Rotterdam, en later de overstap gemaakt naar Hendrik-Ido-Ambacht. Door de verhuizing naar Wilbertoord moest ik een andere basisschool vinden die goed bij mij paste. Gelukkig is het onderwijs vandaag de dag niet de moeilijkste sector om een baan te vinden en na een periode van zoeken in het voorjaar van 2021, kwam de kans om te solliciteren op 2 scholen. Altijd spannend om na een lange tijd op een voor mij bekende school gewerkt te hebben, weer een nieuwe werkkring te vinden die bij je past in een provincie die

ook nieuw voor mij was. Gelukkig liepen de sollicitaties op beide scholen goed en er was uiteindelijk zelfs een keuze! Die keuze werd uiteindelijk basisschool 't Mulderke in Uden, waar ik samen met een duo collega met veel plezier voor de 2e keer groep 3 draai.

Wat het wonen betreft hadden we de behoefte om samen in een nieuwe omgeving een huis te bouwen, waarbij het gevoel van ruimte, vrijheid, natuur en een prettige woonomgeving hoog op ons lijstje stond. De provincie Brabant, waar Frank al 26 jaar woonde, stond voor ons vast. Na maanden speuren kwamen we via de gemeente Mill op het spoor van bouwgrond in Wilbertoord. Op de aangegeven locatie waren we gegrepen door de ruimte aan de rand van het dorp en het vrije uitzicht achter de kavels die beschikbaar waren. Precies wat we zochten! We besloten een kavel te kopen en met de plannen in ons hoofd hebben we het huis door een architect laten ontwerpen en na de omgevingsvergunning werd in december 2020 'de eerste paal geslagen'.

Wat ons als eerste opviel, was dat alle dorpelings elkaar groeten, van jong tot oud. In grotere plaatsen ken je dit niet, of het moeten je directe burens en kennissen zijn. En een praatje midden op straat is ook zo gemaakt. Een teken van een hechte gemeenschap. Na 1,5 jaar kunnen we zeggen dat wij onze draai helemaal gevonden hebben. We ervaren onze dorpsgenoten als vriendelijk, belangstellend en hulpvaardig en dat vinden we heel plezierig.

Wij hopen nog vele jaren met veel plezier in Wilbertoord te mogen wonen en kijken weer uit naar de lente en de zomer, waarin de natuur om ons heen (en onze tuin) weer helemaal tot bloei komt in ons dorp en de mooie streek.

Wellicht zien en spreken we elkaar binnenkort, want in Wilbertoord is een bekende nooit ver weg...

Hartelijke groetjes,
Frank & Jacqueline, Hermelijn 15.

