



Ingevlogen: Willy en Jolande v.d. Wiel

Hallo, ons is gevraagd of we iets willen insturen voor de rubriek ingevlogen en dat doen we graag. Wij zijn Willy en Jolande van de Wiel en sinds februari 2021 wonend in Wilbertoord.

Wij zijn allebei geboren in het dorpje Elshout tussen Den Bosch en Waalwijk. Ook een klein dorpje, waar we ons dus blijkbaar het beste thuis voelen. Het grootste gedeelte van onze familie woont nog in die regio.

In onze jeugd hebben we elkaar leren kennen in de kroeg. Jolande had een bijbaantje in het dorpscafé en Willy zat aan de bar. Na enkele jaren verkering zijn wij in november 1981 getrouwd en dus weer heel wat jaren samen. We kregen 3 kinderen. Loes, Heleen en Thijs. Loes woont met haar man Joep en 3 kinderen sinds 3 jaar in de oude Rabobank. Meer mensen kennen denken we, onze dochter Heleen. Zij is al langer in Wilbertoord ingeburgerd. Ze heeft hier lang gevoetbald en heeft haar vriendengroep hier. Ze is getrouwd met Marloes van Berlicum en ook zij hebben 3 kinderen en wonen aan de van Ophovenlaan. Zoon Thijs is getrouwd met Janneke en woont met hun 2 zonen in Aijen.

Wij zijn in 1990 naar Grave verhuisd, nadat Willy in oktober 1989 bij de AUV in Cuijk is

gaan werken. In 1994 vonden we een fijn familiehuus aan de Lange Schoolstraat in Sint Hubert en hebben daar 27 jaar met veel plezier gewoond.

In die 27 jaar hebben wij al diverse inwoners van Wilbertoord leren kennen. Via het werk van Willy maakten we kennis met b.v. de familie Selten (Marius, Leo en Hermien). Na 27 jaar als controller bij AUV gewerkt te hebben werd Willy bij de reorganisatie ontslagen. Met een beetje geluk nog 5 jaar aan het werk geweest bij Smit Gloeidienst in Katwijk. Sinds november 2021 geniet hij nu van zijn vrije tijd.



Jolande is nadat de kinderen op de middelbare school zaten begonnen aan haar weg. Ze deed de kraamopleiding en werkte een aantal jaar bij PVG in Sint Hubert. In die jaren heeft ze ook enkele bewoners van Wilbertoord mogen ondersteunen in de kraamtijd. Ze kijkt hier nog steeds met plezier op terug. Toen moest ze dit werk wegens de onregelmatigheid loslaten en ging ze werken als welzijnsbegeleider bij Pantein. Ze volgde een welzijnsopleiding. Maar toen deze klaar was werd bij een reorganisatie welzijn wegbezuinigd bij Pantein. Dus weer op zoek.

Na een omweg is ze als Zorg-Coördinator Welzijn aan de slag gegaan bij Valkenhof in Valkenswaard.

Na drie jaar veel geleerd maar ook veel file uren verder. Toch nog eens rondgekeken en bij Savant in Helmond als welzijnscoördinator terechtgekomen. Dit wordt in juli alweer 5 jaar. Ondanks dat ze geniet van haar werk heeft ze toch nog een nieuwe uitdaging opgepakt. Jolande heeft vorig jaar de opleiding Mantelzorgmakelaar afgerond en nog een paar modules en dan mag ze ook aan de slag als onafhankelijk-clientondersteuner. Ze doet dit als zelfstandige. Nu nog naast haar werk en



hoopt dit langzaam over te hevelen naar geheel zelfstandig, zodat ze haar tijd zelf beter in kan delen.

Door de jaren heen heeft Willy met de veteranen van Sint Hubert vaak tegen de veteranen van De Willy's gevoetbald. Bij deze wedstrijden was de derde helft altijd een geweldig feest.

We werden lid van de carnavalsclub "de Bokken" toen we in 2003/2004 prinsenvaar mochten zijn in Sint Hubert. In Wilbertoord zwaaiden toen Prins Anri (Janssen) en Prinses Miriam de scepter.

Wij kijken met veel plezier terug op deze tijd. Als we elkaar tegenkomen is het nog altijd een hartelijk weerzien! Jolande speelde lang bij Engsele en Willy zat bij de raad. Zo ontmoetten we veel Klotten.

Al met al kenden wij al behoorlijk wat mensen in Wilbertoord, waarbij we zagen dat Wilbertoord ook nog een echt hecht dorp is.

Toen in 2020 het huis op de Bosmier 2 te koop kwam leek ons dat een mooi moment om een andere weg in te slaan. Onze woning in Sint Hubert vergde veel onderhoud en deze woning was up to date en bovendien met nog voldoende ruimte, gezien onze leeftijd. Gelukkig lukte het om de woning te kopen

en we wonen nu met veel plezier aan de Bosmier.

Doordat we uit een dorp komen weten we dat het goed wonen in een dorp niet vanzelf komt. We hebben in de loop der jaren veel mensen van "buiten" zien komen. Hierdoor wisten we ook dat wij het belangrijk vinden om zelf moeite te doen om aan het dorpsleven deel te nemen en onze bijdrage te leveren. Zo zijn wij ondanks onze nog "jonge" leeftijd beiden lid geworden van de KBO en de vereniging Wilbertoord. Willy doet wat werk voor 't Verzetje en via de KBO hebben wij het afgelopen jaar met veel plezier meegedaan aan het Jeu de Boules clubje op dinsdagavond. Zo leren we verschillende mensen op een prettige manier kennen.

Het leven is nu wat rustiger. We genieten van ons gezin en onze hobby's. We proberen vaker te bewegen en genieten ervan om er op uit te gaan met onze camper. Fietsen en wandelen dan graag en bezoeken graag nieuwe plaatsen.

We hopen samen nog vele jaren hier te kunnen wonen en te genieten van het dorpsleven, in de buurt onze kinderen en kleinkinderen.

Hartelijke groet, Willy en Jolande van de Wiel

Carnavalsvereniging "De Klottstèkers"



Carnaval 2023: Het was weer top in het Klottenriek!

Met tranen in de ogen en een brok in de keel, maar met heel veel mooie herinneringen, kijken Prins Johann, Prinses Mieke en Nar Tom terug op een prachtige carnaval, om nooit meer te vergeten.

Vrijdagmiddag zijn de hoogheden met hun gevolg naar de basisschool geweest, om samen met Schoolprins Luuk, Schoolprinses Sterre, Schoolnararin Veda, Schoolvorstin Lisa en alle kinderen carnaval te vieren, dit alles in de speelzaal van de Klimop. Het was een gezellige middag, de stemming zat er meteen goed in!

's **Avonds** stond de jeugd- en grote-sleuteloverdracht op het programma. De Hoogheden had-

den de sleutel na een leuk optreden gezamenlijk met de zusterverenigingen uit Mill, Sint Hubert en Langenboom in ontvangst mogen nemen uit handen van een vertegenwoordiger van de gemeente. Waarna het feest los kon barsten in de Misse in Langenboom.

Op zaterdag zijn de hoogheden op bezoek geweest bij zieken en mensen die geen carnaval mee kunnen vieren. Natuurlijk hebben

ze ook de carnavalskrant met een kleine attentie gebracht, bij de Klottstèkers van het verzorgingshuis Aldenhorst in Mill. Zoals gebruikelijk, werd 's avonds de carnaval geopend met een viering in de kerk.

Surprise party

Na de mis, op weg naar een swingende avond bij Amanshof. Stemmen met neon

