



“UITGEVLOGEN”

Hallo allemaal,

Ik ben Kim Heurkens en intussen 33 jaar oud. Ik ben een dochter van Theo en Marij Heurkens-Selten.



Kim en Theo Heurkens

Ik heb 25 jaar lang aan de van Ophovenlaan gewoond samen met ons pap en mam. Ik heb hier met plezier ge-

woond, het was een heel fijn huis en ook in de tuin heb ik veel plezier gehad. Hier kon je lekker voetballen en in bomen klimmen!

In de tijd dat ik op de lagere school zat heb ik veel gezwommen, na het school-zwemmen ben ik hiermee doorgedaan, 9 zwemdiploma's verder vond ik het wel mooi geweest.

Ook heb ik met veel plezier gevoetbald. Ik ben een keer gestopt geweest maar ik denk dat ik in totaal zo'n 14 jaar heb gevoetbald.

Na de lagere school ben ik naar het Merlet College in Mill gegaan. Ik heb daar VMBO gedaan en nadat ik geslaagd was ben ik naar de Havo gegaan bij Merlet College in Grave. Dit was meer omdat ik nog geen flauw idee

had wat ik wilde gaan doen.



Kim Heurkens



Uiteindelijk ben ik naar ROC de Leijgraaf in Veghel gegaan en heb ik daar de opleiding Marketing & Communicatie gevolgd.

Na mijn opleiding was het een lastige periode om aan werk te komen. Ik heb van alles gedaan om bezig te blijven.

Vrijwilligerswerk in het dierenasiel en orderpikken in verschillende magazijnen.

Ik kwam moeilijk aan het werk omdat ik nog geen ervaring had dus ik besloot in een soort stage ervaring op te gaan doen. Zo ben ik terecht gekomen bij mijn eerste werkgever; Van den Bosch Transporten. Zij waren op zoek naar een stagiaire als management assistent, ik heb mijn verhaal uitgelegd en ik kon beginnen.

Hier ben ik vanuit de stage doorgeschoven naar een functie als customer service medewerker en heb hier 4 jaar met heel veel plezier gewerkt.

Hierna ben ik bij mijn huidige werkgever aan de slag gegaan, Emons B.V. in Milsbeek. Hier werk ik ook als customer service medewerker en zit hier al 5 jaar.

Op mijn 25e ben ik op zoek gegaan naar een eigen huis. Het maakte mij niet zo veel uit of dit in Wilbertoord was of in een omliggend dorp. Wel wilde ik graag in de buurt blijven.

Ik heb van alles gedaan om bezig te blijven. Vrijwilligerswerk in het dierenasiel en orderpikken in verschillende magazijnen.

Het is gewoon een fijne omgeving om te wonen.

Toen kwam ik het huis tegen waar we nu wonen. Dit huis en de locatie paste heel goed bij mij. Ik loop zo met m'n hondjes het bos in.

In 2015 ben ik hier gaan wonen samen met mijn 2 hondjes. In 2018 is mijn vriend, Herman, bij mij komen wonen.

Het bevalt goed om in Mill te wonen maar binnenkort gaan we verhuizen naar Wanroij. Ik had graag in Mill willen blijven maar met de krapte op de woningmarkt konden we hier moeilijk iets vinden wat bij ons paste.

Uiteindelijk toch besloten om ook buiten Mill te kijken en zo zijn we in Wanroij terecht gekomen. Hopelijk gaan we daar net zo'n fijne tijd tegemoet.

Groetjes

Kim Heurkens

