



Ik ben geboren in 1969 in het, toen nog kleine, dorpje Budel. Mijn vader en moeder waren afkomstig uit Amsterdam en Den Haag en naar het zuiden afgezakt vanwege het werk van mijn vader voor Philips. Ik ben de oudste in een gezin van 2, in 1972 is mijn zusje Margot geboren.

Ik ben opgegroeid in een heel warm gezin waar het altijd gezellig was, veel spelletjes gespeeld werden en waar mijn vader en ik onszelf zo af en toe eens nat gingen laten regenen gewoon voor de lol. We maakten dan lange wandelingen net aan het eind van een regenbui en het was verboden om een regenjas of paraplu te dragen.

Ik ben in mijn jonge leven veel verhuisd; zo ben ik dus geboren in Budel, daarna woonden wij in Veldhoven al waar onze Margot geboren is, daarna hebben wij in Eindhoven gewoond, in Valkenswaard en uiteindelijk in Dommelen terecht gekomen.

Vanuit daar ben ik op mijn 20ste het huis uitgegaan om te gaan samenwonen met mijn toenmalige vriend in Hamont-Achel in België. Samen met mijn toenmalige vriend en later (ex)man ben ik in 1990 naar Waalre verhuisd omdat we daar zijn ouderlijk huis konden kopen. Daar zijn ook onze drie kinderen Manon (1992), Daphne (1993) en Remco (1995) geboren.

Toen de kinderen 7, 6 en 4 jaar oud waren ben ik gescheiden van hun vader en vanwege persoonlijke omstandigheden toen alleen in Valkenswaard gaan wonen. De kinderen bleven bij hun vader maar kwamen eens in de 2 weken een weekend bij mij. Deze regeling is blijven bestaan tot de kinderen in de puberteit kwamen. De meiden zijn toen alsnog bij mij komen wonen, Remco bleef bij zijn vader.

Inmiddels zijn ze alle drie op zichzelf gaan wonen, helaas niet echt naast de deur maar we zien elkaar regelmatig. Inmiddels hebben zowel Manon als Daphne kinderen gekregen en ben ik dus Oma van Vesper (3,5 jaar), Foss (1,5 jaar) en Tobi (ruim 1 jaar).

Ik heb na de scheiding (al of niet met een nieuwe partner) nog in Valkenswaard, Dommelen, Neerkant, en weer in Valkenswaard gewoond totdat ik in september 1997 kennis kreeg met een inwoner van Wilbertoord namelijk Jan van den Elzen. Wij hebben elkaar via internet leren kennen en hoewel we het in 1e instantie

alle twee rustig aan wilden doen, woonde ik al vrij snel bijna volledig in Wilbertoord.

Mijn huis in Valkenswaard gebruikten we toentertijd nog alleen om naar de kapper te kunnen gaan (hoe gek kun je het hebben) en in het begin bleven we dan nog in Valkenswaard slapen maar later reden we gewoon op en neer tussen Valkenswaard en Wilbertoord alleen voor de kapper. Dit werd natuurlijk een beetje te gek en best wel prijzig op den duur en op 3 september 2018 ben ik officieel inwoner van Wilbertoord geworden. Inmiddels woon ik hier dus al weer 4 jaar en het bevalt me nog steeds goed. Ik begin me steeds meer thuis te voelen in het dorp en hoop hier nog heel lang mijn thuis te mogen hebben.

Qua werk heb ik heel veel diverse banen gehad in de administratieve of financiële sector. Momenteel werk ik bij Securitas op een project bij MSD Animal Health te Boxmeer. Daar maak ik onderdeel uit van het team van receptionistes. In mijn vrije tijd ben ik heel veel bezig met mijn hobby's lezen, kaarten maken, diamond painting, schilderen en houtbewerking en ben ik momenteel bezig met een cursus Desk Top Publishing. Een droom van mij is om een (gedeeltelijk) inkomen te genereren door al mijn creatieve uitspattingen voor verkoop aan te bieden. Ik ben al bezig met het zelf maken van een webshop hiervoor dus hopelijk kan deze binnenkort van start gaan.



Omdat ik een tijd geleden ook even zonder werk zat en ik ook graag iets voor toen nog de gemeente Mill wilde doen, ben ik ook vrijwilligerswerk gaan doen. Zo ben ik buurtverbinder geweest (daar hebben toen een jaar lang ook stukjes van mijn hand over in het Willy's Venster gestaan), heb ik bij de bibliotheek gewerkt, als vrijwilliger bij de dagbesteding in de Wester en verleen ik nog steeds mijn medewerking aan twee radioprogramma's van inmiddels Omroep Land van Cuijk. Ik ben iedere donderdagavond van 21.00 – 22.00 te horen met het programma "Terug in de tijd" en van 22.00 - 23.00 uur met het programma "Late Night Music". Terug in de tijd presenter ik samen met Henk Ermers en Late Night Music mag ik in mijn eentje maken.

Daarnaast ben ik ook met ingang van 1 januari verbonden aan het Willy's Venster. Ik neem de leden- en financiële administratie over van Henriëtte van Abel die er na een behoorlijke tijd mee wilde gaan stoppen. Ik ben heel vereerd dat ik hiervoor gevraagd ben, en vind het heel bijzonder te mogen beginnen in het 60ste jubileumjaar. Ik kijk er dan ook naar uit nog heel lang samen met de andere vrijwilligers het Willy's Venster te mogen gaan maken en er voor te zorgen dat op de achtergrond alles op rolletjes loopt.

