



“UITGEVLOGEN”

Hallo,

Ik ben Joop Selten van Mies Selten, geboren op 1 mei 1953 op de Peelschoolweg 15 in Wilbertoord. Ons pap noemden ze de 'mulder' en ons mam was Pieta Verhoeven uit Wanroij.

Ik was de oudste uit een gezin van 5 kinderen. Onze Pieter woont in Wilbertoord, Kees woont in America (L), Geert woont in Westerbeek en mijn zus Marian woont in Volkel. Ons pap is in 1983 overleden en ons mam in 2004.

Toen ik ongeveer 4 jaar was heb ik in het ziekenhuis gelegen, waarom weet ik niet meer, maar daardoor ben ik wat later naar de bewaarschool gegaan. Daar liep ik altijd samen met Gerrit van ome Wim heen. We zaten in de klas bij juffrouw Somers, in het oude barak-gebouwtje tegenover Couwenberg.

Na de kleuterschool ging ik met vele neefjes en nichtjes naar de lagere school. Hier had ik juf Arts, meester van Berlo, meester Vloet en als laatste meester Raaijmakers. Toen ik bij meester van Berlo in de klas zat zei die altijd: "als er ruzie is komt het altijd van de kant waar 'wij' vandaan kwamen". Toen was er aan de andere kant een keer ruzie en ik zei dat tegen hem maar hij zei toen: "dan zal er toch wel weer ene Selten bij zijn!"



Ik ben ook nog een paar jaar misdienaar geweest. Je moest toen nog Latijns leren, want de mis was in het Latijn. Ik kreeg les van Wim Ermers junior en toen ik het geleerd had moest ik het weer doorgeven aan Chris Jacobs en Willy van den Heuvel. Toen ze het bijna geleerd hadden ging de mis over in het Nederlands. We hebben veel kattenkwaad uitgehaald vroeger bij het 'Heitje', waar nu het gemeenschaps-



Joop Selten met ouders, broers en zusje

huis de Wilg staat. Op die plaats was vroeger even een vuilnisbelt, die lieten we dan regelmatig fikken en Tante Door was daar niet zo blij mee want die woonde aan de andere kant van de weg. Al die rook trok dan bij hun naar binnen. Ik heb echt veel tijd doorgebracht bij mijn ooms en tantes op de boerderij in de buurt.

Na de lagere school ging ik naar de L.T.S. in Uden. We reden dan naar Harrie van Berlicum en daar verzamelden we ons en gingen we helemaal met de fiets, nog verder dan het staartje, richting Uden. Na de L.T.S. moest er gewerkt worden en ik ging werken bij Stork in Boxmeer, want dan kon ik nog verder leren. Ik was toen 16 jaar.

Toen kwam het brommertijdperk en kon je overal heen. Samen met Bart van ome Sjef veel uitgegaan. De ene week bij D'n Bens in Langenboom en de andere week bij het Huukske in Langenboom.



Later ging ik verder mijn vertier zoeken bij de familie Verbrugge (van Els, vrouw van Marius Selten) in Boekel. Ik ben daar kind aan huis geweest. Met Bert, Maria en Toon Janssen was het altijd een gezellige boel.

Met de Carnaval in 1970 in Wilbertoord ben ik met de brommer flink hard tegen een boom aangereiden bij Tien Janssen voor de deur. Ik was er bijna geweest; drie weken heb ik in de Radboud gelegen en pastoor Belt is er zelfs aan te pas gekomen want ik was er slecht aan toe. Ze hebben me daar weer opge-

I a p t

Met Carnaval in 1970 ben ik met de brommer flink hard tegen een boom gereden; heb er niet veel aan over gehouden

en ik kon weer verder, heb er niet veel aan over gehouden.

Enkele jaren later, op de Wilbertoordse kermis, heb ik Ali leren kennen. Na een korte verkeringsstijd zijn we in 1972 getrouwd en zijn

we in Sint Hubert bij de ouders van Ali gaan wonen. Ik moest nog in militaire dienst en lag gelegerd in Gra-



Joop en Ali

ve, zo kon ik iedere avond met de brommer naar huis. Na die tijd ben ik gaan werken bij de Friki in Boxmeer als vrachtwagenchauffeur.

In augustus 1974 is onze dochter Jolanda geboren en zijn we in die tijd ook verhuisd naar een eigen plekje in Boxmeer. Toen Jolanda 1 jaar was werd ze ziek, leukemie, en na 3 maanden ziekenhuis is ze overleden op 14 november 1975. (Ik word er telkens weer emotioneel van als ik het vertel!)

In augustus 1976 is ons Ingrid geboren; zij heeft een kapsalon in Mill en Boxmeer. In juli 1978 is Chantal geboren, zij werkt op een kinderdagverblijf. Samen hebben we nu 4 kleinkinderen: Lotte 13 jaar, Thijs 11 jaar, Nikki van 11 en Saar van 3 jaar. Trots ben ik daar op.

Na de Friki ben ik bij transportbedrijf Nabuurs gaan werken. Eerst als chauffeur kippenvervoer en later als internationaal chauffeur. Na 30 mooie jaren zijn we verhuisd naar de andere kant van de Maas, Siebengewald. Eigenlijk hadden we in Wilbertoord wat willen kopen maar daar was toen niks te koop. Nu hebben we hier de vrijheid, een plek en grond voor onze hondjes, katten en andere dieren waaronder 3 pony's. Hier heb ik al veel met mijn haflinger pony Falco gereden met de koets.

In 2007 ben ik ziek geworden, afgekeurd; ik mocht niet meer op de vrachtwagen en ben taxi gaan rijden voor kinderen en ziekenvervoer. Na 4 jaar moest ik weer gedeeltelijk gaan werken, en ben ik weer op de vrachtwagen gegaan. Doordat ik veel onderweg was ben ik in de loop van



Chantal, Ali, Ingrid en Joop Selten

de jaren steeds zwaarder geworden en woog ik 130 KILO! Door mijn gewicht werd ik benauwd en op advies van de huisarts heb ik een maagverkleining ondergaan. Ik ben daardoor van de 130 kilo naar 80 kilo gegaan. In januari 2018 was ik 50 KILO kwijt.

In 2019 ben ik met pensioen gegaan, maar ik rij nog steeds enkele dagen in de week voor de tuin outlet in de buurt want dat kan ik niet laten, auto rijden is mijn hobby. Ik heb nu zelf een oude Volvo trekker uit 1989 gekocht waar ik af en toe mee ga rijden.

Ik kom nog wel eens in Wilbertoord maar na 48 jaar is er veel veranderd en ken ik bijna niemand meer, alleen de mensen van toen, die nu 65 jaar zijn. Ik vind het heel leuk om in het Willy's Venster te staan want dat blad ken ik nog uit mijn jeugd.

Groetjes uit het mooie Siebengewald, Joop Selten

