

## “UITGEVLOGEN”



Hallo allemaal,

Ik ben Elly Bisseling van den Bungelaar, dochter van Harry en Miet van den Bungelaar-Jans en zus van Arnold.



**Elly van den Bungelaar met ouders en broer Arnold**

Geboren op Wethouder Lindersstraat 56 op 16-02-1963. En heb daar ook gewoond tot 1985. Ik heb altijd met veel plezier in Wilbertoord gewoond en een prima jeugd gehad.

Schaatsen en de kermis op het plein, waar we recht tegenover woonden zijn mijn leukste herinneringen. Mijn vaste vriendinnen waren Ans van Hout en Anneke Verbruggen (helaas al veel te vroeg overleden). Met Ans heb ik nog steeds contact (woont ook in Escharen).

Ook met de familie van den Bungelaar houden we contacten (meeste wonen in Wilbertoord).

Na de lagere school ben ik in Mill naar de huishoudschool gegaan, gevolgd door de opleiding KVJV (kinderverzorging /jeugdverzorging) in Nijmegen. Vanuit die opleiding liep ik stage op de Winkelsteegh in Nijmegen. Dit is een instelling voor mensen met verstandelijke beperking.

Na mijn stage in 1982 kreeg ik de kans om daar de opleiding tot Z-verpleegkundige te gaan volgen. De opleiding heb ik voltooid en daar een vaste aanstelling gekregen.

De Winkelsteegh is nu nog steeds mijn werkgever.

**Schaatsen en de kermis op het plein zijn mijn leukste herinneringen aan Wilbertoord!**

In 1985 ben ik getrouwd met mijn huidige man, Paul Bisseling, en gaan wonen in Grave. Na drie jaar zijn we verhuisd naar Escharen, de geboorteplaats van Paul, daar wonen we nu al 32 jaar.

Samen hebben we 2 kinderen, Sander (29) en Mandy (27). Zij hebben beide een relatie en wonen in de buurt.

Sinds 2009 kom ik niet meer zo vaak in Wilbertoord omdat mijn ouders toen zijn verhuisd naar Wanroij. Mijn ouders zijn inmiddels beide overleden (2016 en 2017).

In 2018 is Arnold gaan wonen op Lombok (Indonesie). Het bevalt hem daar goed. Ik hoop dat we hem volgend jaar kunnen gaan bezoeken (Corona gooit voorlopig roet in het eten).

Groetjes Elly Bisseling van den Bungelaar



**Elly met haar man Paul**