

“UITGEVLOGEN”



Ik ben Annet Aarts (Smits) in januari 1989 geboren en opgegroeid in de Princepeel. Dochter van Teun en Wilma Smits en zus van Antoon en Pieter.

We hebben altijd lekker achteraf gewoond midden op het mooie landgoed de Princepeel. Midden tussen de agrarische bedrijvigheid. Wanneer de suikerbieten geroid werden mocht ik er een paar mee nemen naar school, zodat alle klasgenoten die konden proeven (ik vond ze zelf



Annet, Antoon en Pieter Smits

de familie Gieben.



Op de basisschool hadden we een leuke klas die nog bijna volledig bij elkaar is en zich nu nog steeds vriendengroep het Fuske mag noemen. We begonnen op de basisschool met het geven van fuiven bij de Black Dance en later hebben we als vriendengroep 't Fuske menig weekend doorgebracht in ons hang hok. Dat op verschillende plaatsen was gemaakt, waaronder bij Marleen Hermens. Als de stemming er goed in zat schoot iedereen even bij Henk binnen om de frietpan leeg te eten. (Henk was overigens ook altijd geroemd bij ons om de ritjes in de zijspan.

maar smerig!). Ook zijn we met de klas wel eens naar de tulpen gegaan die op het landgoed geteeld werden. Dat soort dingen maakte mij altijd erg enthousiast.

Basisschool was een mooie tijd met leuke herinneringen. Kabouterpad in het bos (op strobalen in de wagen achter de tractor), kuikens kijken bij de familie van Summeren, kalfjes geboren zien worden bij



Na een kinderfeestje werden we altijd thuis gebracht door Henk met de motor met zijspan.)

In onze klas zaten ook de meiden die nu ons kleine vriendinnen groepje vormen; Elly, Sandra, Angela, Jaimy en Marleen. Een mooi clubje dat veel samen heeft gedaan; vakanties, feesten, stappen, carnaval. Dat laatste was ook elk jaar weer groot feest. Vaste prik sliepen we met de 6 vriendinnen bij Thea en Hein Janssen boven op zolder. En hadden we een vaste dag dat we bij Henriëtte en Pierre Jacobs macaroni gingen eten. Die macaroni die kende ik al goed, want met Sandra en het gezin Jacobs mocht ik ook vele jaren mee op vakantie. Daar heb ik al die jaren erg van genoten!



Jaimy, Angela, Annet, Sandra, Elly en Marleen

In mijn basisschool jaren heb ik eerst geturnd, toen een blauwe maandag getenist. Daarna ben ik gaan voetballen bij de Willy's. Ik heb daar altijd met heel veel plezier gevoetbald en mooie feesten mee mogen vieren, met vaak als afsluiter een goede buikschuiver in de kantine. Wat mij natuurlijk altijd bij blijft is dat Heidi Willems had geregeld dat we als team naar

We gingen bij 'Mooi! Weer de Leeuw' ons buikschuif talent laten zien

'Mooi! Weer de Leeuw' van Paul de Leeuw gingen, om daar ons buik-schuif talent te laten zien!

Oploo om in 2015 te trouwen. Inmiddels hebben we 3 kinderen; Anna (3,5), Sarah (2,5), en Jan (1).

Tot 2018 heb ik met veel plezier in de varkenshouderij gewerkt op het bedrijf van mijn ouders. Daarna heb ik de keuze gemaakt om samen met Thijs het melkveebedrijf in Oploo te gaan bestieren. Dus mag ik mezelf nu met trots boerin noemen!

Ik vond het een eer om in deze rubriek te mogen staan en een kleine ode te geven aan mijn geboortedorp! Houdoe!

Na de basisschool heb ik in Uden mijn HAVO diploma behaald. Toen ben ik op mijn 18e een jaar het buitenland gaan verkennen. Ik heb toen in Mexico en Costa Rica gewoond/gewerkt. Daarna ben ik de studie Dier- en veehouderij aan de HAS in Den Bosch gaan volgen. Daar heb ik twee mooie dingen aan overgehouden, een diploma en mijn man. Thijs volgde dezelfde studie in het zelfde studiejaar.

Na een paar jaar verkering zijn we samen gaan wonen in



Annet, Thijs, Anna, Sarah en Jan