



Hallo allemaal,

Mijn naam is Mariska Gijsbertsen (hier beter bekend als Mariska Smits). Ik ben geboren in Gassel en op mijn 3e naar Wilbertoord verhuisd. Daar heb ik samen met mijn ouders André en Mientje Smits en mijn broertje Christijan op de Zonnedaauwstraat 8 gewoond tot ik in oktober 2001 naar St. Hubert verhuisde om samen te gaan wonen met Sebastiaan Gijsbertsen.

Op 3 juli 2003 zijn we getrouwd en inmiddels hebben we 3 kinderen: Tim (15 jaar), Sanne (13 jaar) en Meike (11 jaar) en wonen we nog steeds in St. Hubert.

Ik doe heel veel vrijwilligerswerk op school (schoolbieb, "luizen-pluizen", versieren /aankleden van de school in de verschillende thema's, hand en span ---> jaarkalenders, feestmutsen, voorbereidingen voor de creamiddagen etc.), ben vrijwilliger op school (ter ondersteuning van het team).

De Schare en De Klimop werken steeds meer samen dus ook met schoolactiviteiten zoals schoolreisje, sportdag/Koningsspelen, de musical, het kamp en andere uitstapjes dus ook daardoor zie/ken ik nog veel van de Wilbertoordse kinderen en ouders (ik wordt vaak als tussenpersoon gezien voor overleg tussen de commissies van beide scholen omdat ik in beide dorpen veel mensen ken), zit in de communiewerkgroep voor Wilbertoord en St. Hubert, de doopcommissie en als er hulp nodig is bij de sinterklaasintocht, de koningsdag of een andere activiteit van de Stichting Jeugdbelangen (een soort Oranje-comité) help ik ook vaak mee.

Ook zit ik nog steeds in het bestuur/bij de leiding van de A.K.M., dus ben nog regelmatig in Wilbertoord te vinden voor vergaderingen en/of activiteiten.

Genoeg over nu! Even een stukje verleden: In de schooljaren 1981-1982 en 1982-1983 zat ik op de kleuterschool in het houten gebouw (waar ok de crèche was) aan de wethouder Lindersstraat (waar nu D'n Turf staat/is), bij juf Marien.

In 1983-1984 ging ik naar de lagere school, (de Wil-librordusschool) die toen al in het gebouw was wat nu De Klimop is. Inmiddels is het gebouw wel veranderd.....

Toen we in de 2e klas zaten, werd het ineens groep 4 en was de lagere school ineens basisschool; dat was

"UITGEVLOGEN"



Mariska Smits - 3 jaar

wel even wennen. Vooral de koffiecorvee die we in groep 7 en 8 hadden staat me nog bij: we mochten dan eerder uit de klas om koffie/thee te maken voor de leerkrachten voor de pauze en tussen de middag mochten we afwassen en opruimen in de teamkamer en dan mocht je later in de klas komen.

Tegenwoordig is dat allemaal anders nu de meesters en juffen bij de kinderen in de klas/unit eten.



In groep 5-6 hadden we zwemles in "het Anker" in Mill. Daar gingen we elke week samen met meester v. Berlo met de bus naar toe; een hele belevenis! Als we dan terug kwamen op school, had iedereen al pauze gehad en mochten wij dan alleen buiten spelen. In de zomer was dat wel leuk maar in de winter was het erg koud met die natte haren, die soms gewoon hard werden door de vrieskou!

Daarna hadden we nog een half uurtje voor het tijd was om naar huis te gaan voor onze boterhammetjes. We mochten dan altijd vragen stellen over van alles en nog wat.....nou, de gekste dingen kwamen voorbij!

Ook weet ik nog goed dat we het 60-jarig bestaan van de school hebben gevierd met een feestweek (geheel in stijl zoals het vroeger op school was). We zaten altijd in combinatieklassen, wat betekende dat je het ene jaar de jongste en het volgende jaar de oudste was. Ik zat in een klas met 14 personen (een redelijke klas voor die tijd want de klas boven ons bestond maar uit 7 personen en de klas onder ons was de klas van 5 personen waar (mijn oude buurjongen) Twan Albers vorige maand over vertelde).



Ik zat in de klas bij Renate Selten, Nicole v.d. Linden, Yvon van Amstel, Inge v. Leuken, Nancy v. Gemert, Hilke Hermens, Cissy Jacobs, Linda Kuppen, Koen v. Berlicum, Bart v. Tienen, Rudi Jacobs, Willem Geene en Dennis Hermens. Van al deze oud-klasgenoten wonen er nog maar 3 in Wilbertoord (Renate, Nicole en Yvon), de rest is allemaal "uitgevlogen". Ik trok veel met Linda op en dat was een grappig gezicht: zij heel groot en ik heel klein..... we werden dan ook regelmatig de reus en de kabouter genoemd! Ik kijk terug op een leuke en gezellige tijd op de basisschool!

In 1989 gingen we met bijna de hele klas naar het Raamdal in Mill (nu Merletcollege). In 1993, met een MAVO-diploma op zak, was het tijd voor de volgende uitdaging: ik ging naar de SPW in Veghel. Hier ging ik elke dag op de brommer naar toe, samen met Renate (die ook deze opleiding ging doen).

Na 3 jaar, was ook dat diploma binnen en ging ik naar de PABO in Veghel. Inmiddels was de brommer ingeruild voor een OV-jaarkaart en mocht ik elke dag op de fiets naar de Bosweg om daar op de bus te stappen naar Uden en daar dan weer over te stappen naar Veghel. Regelmatig sloten de bussen niet goed op elkaar aan of was de bus vol en dan reden ze gewoon aan naar Veghel (terwijl onze bus dan nog aan moest komen in Uden) en dan kwam je dus te laat op school! Ik heb 2 jaar op de PABO gezeten en ben toen gestopt (i.v.m. de stages in de bovenbouw die ik toch wel erg pittig vond).

Ik heb er toen voor gekozen om in de kinderopvang te gaan werken. Zo kwam ik in Grave terecht, waar ik 7 jaar met veel liefde en plezier gewerkt heb. Eerst op een horizontale groep (zoals dat heette) met kinderen van 0-1, 1-2 of van 2-4 jaar. Later werkte ik nog op een verticale groep (dan heb je kinderen van 0-4 jaar in één groep. Dit vond ik veel leuker; je hebt dan

het knuffelen en zorgen met en voor de baby's maar ook het spelen, knutselen en "gezellig kletsen" met de wat oudere kinderen. Ik heb hier gewerkt, tot ik met zwangerschapsverlof ging (omdat Tim in aan-tocht was). Daarna ben ik fulltime moeder geweest en heb ondertussen als gastouder op een aantal kinderen gepast.



Tegenwoordig ben ik postbode (bij PostNL) in St. Hubert en Mill. Dus wie weet zie je me wel een keer ergens fietsen in m'n oranje-blauwe shirt of jas.



Klas van Mariska met meester van Berlo en meester Kuppen

Al die jaren ben ik dus op verschillende manieren met Wilbertoord verbonden gebleven. Eerst alleen door de korfbalclub (waar ik vanaf m'n 5e tot en met 19 e gespeeld heb en later leidster ben geweest. Ook onze Sanne is van haar 6e tot haar 9e lid geweest van De Wilma's --> nu Klick '15) en natuurlijk de A.K.M. waar ik al eerder over vertelde. Tegenwoordig dus ook nog door de samenwerking met/van de scholen en de fusie van de voetbalclubs tot DWSH '18 (want onze Meike voetbalt). En niet te vergeten de vele familieleden die nog steeds in Wilbertoord wonen en waar ik regelmatig langs ga.

Ik vond het heel leuk om aan deze rubriek mee te werken. Ik heb meteen ja gezegd toen ik gevraagd werd om een stukje over mezelf te schrijven! Ik kijk nog regelmatig in "Het Willy's Venster" als ik in Wilbertoord ben en vind het leuk om zo op de hoogte te blijven van alles wat er in Wilbertoord gebeurt.