



## “UITGEVLOGEN”

Toen ik voor deze rubriek werd gevraagd door mijn tante Ria Kuijpers (zus van mijn vader) heb ik natuurlijk meteen Ja gezegd! Wilbertoord blijft voor altijd in mijn hart ook al ben ik al heel wat jaren uitgevlogen. Ik vind het dan ook heel leuk om mijn verhaal met jullie te delen.

Ik zal me eerst even voorstellen: mijn naam is José Bindels-van Berlicum, oudste dochter van Jan en Fien van Berlicum wonende aan de Willibrordusstraat 16 in Wilbertoord waar ik ook geboren ben.

Mijn zus Moniek woont ook in Wilbertoord en is getrouwd met Pieter Bens. Zij heeft 2 kinderen, Anouk en Geert.

Mijn broer Koen heeft net een nieuw huis gebouwd in Wanroy en is getrouwd met Jolanda Reintjes. Zij hebben drie kinderen: Tygo, Lara en Brent.

In mijn jeugd jaren was ik heel actief in het verenigingsleven van ons mooie dorp. Ik heb bij Topido bij de majorettes gezeten en les gehad van Sjannie Meulepas. Ik danste liever op muziek dan dat ik een instrument wilde spelen.

Ook heb ik bij de Willy's gevoetbald in een jongens-team. Daarom droeg ik mijn haren altijd op een staart zodat ik meer op een jongen leek. Er werd wel eens gezegd: er zit een meisje bij dat team, die zullen we wel eens onderuit halen. Maar dat kregen ze natuurlijk niet voor elkaar. Ik was erg fanatiek net als mijn dochter die nu ook voetbalt bij Vios '38 in Beugen.

Toen er een korfbalclub werd opgericht in Wilbertoord ben ik gaan korfballen. Dit heb ik 18 jaar met veel plezier gedaan. Ook zat ik bij de tennisclub in Wilbertoord. Dus aan sportiviteit geen gebrek. Momenteel tennis ik nog steeds in Beugen en doe ik één keer in de week gymen.

Mijn beste vriendin was vroeger Daniëlle Reijnders. Ook speelde ik veel met mijn neef Mark van Beek. Ik had altijd verkering op de lagere school met Erwin van Gemert. Dat was mijn eerste vriendje. Wel leuk als ik aan die tijd terug denk. Ik kreeg de hoofdrol in de afscheidsmusical



*José van Berlicum*

van school. Ik speelde de geest van de school. Het liedje wat ik toen mocht zingen ken ik nog steeds uit mijn hoofd:

"Ik ben de geest, de geest van de scholen, ik ben de geest, de scholengeest.

Ik reis al jaren door lokalen van alle scholen in dit land...."

Na de lagere school ben ik naar de HAVO in Stevensbeek gegaan. Ik fietste naar school met Brigitte van de Bungelaar en later ook met mijn zus Moniek.

We zongen altijd liedjes onderweg want het was toch een hele rit elke dag. 16 kilometer heen en 16 kilometer terug. Dus elke dag om 7.15 uur vertrekken.

Gelukkig kreeg ik een brommer toen ik 16 werd.



WILLIBRORDUSSCHOOL 1980/81



*José, Monieken Koen*

Na de HAVO ging ik in Nijmegen naar school en volgde daar de opleiding Commercieel Medewerker Bankbedrijf. Ik ging werken bij de Rabobank in Beers en één dag in de week naar school. Na de opleiding heb ik bij veel Rabobanken in de buurt gewerkt zoals in Gassel, Mill, Cuijk en Grave. Daarna heb ik nog diverse administratieve baantjes gehad tot dat ik bij Taxibedrijf Verstraaten ging werken op de boekhouding. Hier heb ik 15 jaar gewerkt met veel plezier. Helaas kwam er een reorganisatie in 2013 en volgde ontslag.

In 1998 leerde ik mijn huidige man Freek Bindels kennen via mijn tante Nellie (zus van mijn vader). Het was liefde op het eerste gezicht. Op 7 juni 2002 zijn wij getrouwd en verhuisd van een huurwoning in Mill naar een koopwoning in Boxmeer.

In 2007 werd onze dochter Michelle geboren. Toen zij 1 jaar was raakte ik zwanger van onze zoon Kai. Hij is in Koblenz in Duitsland geboren. Vier weken te vroeg.

We gingen op vakantie met mijn ouders, broer en zus. Al op de 1e dag van de vakantie kreeg ik buikpijn. Ik dacht dat het van het broodje hamburger kwam maar later bleek dat het weeën waren. Ik werd opgehaald met de ambulance en naar het ziekenhuis in Koblenz vervoerd. Wat een avontuur was dat. Maar we zijn uitstekend geholpen daar.

Toen Michelle 4 jaar was zijn we verhuisd naar Beugen omdat we het fijn vonden dat ze naar een dorpschool zou kunnen. Lekker vanuit huis naar school kunnen lopen of fietsen. We wonen daar prachtig en lekker rustig aan de Maaskamp 10.

In de jaren dat de kinderen klein waren ben ik thuis gebleven. Fijn om ze op te zien groeien en er altijd voor ze te kunnen zijn. Drie jaar geleden ben ik weer begonnen met werken. Eerst heb ik de post rond gebracht en daarna kreeg ik een baan als Assistent Wonen Zorg bij zorgcentrum

Symphonie in Boxmeer. Daar verzorg ik wekelijks het ontbijt voor de bewoners van afdeling 3 en maak ik per week 4 appartementen schoon. Ook speel ik vaak een potje Rummikub met de bewoners.

Heel anders dan op kantoor zitten maar wel heel dankbaar werk. Bovendien komen mijn sociale vaardigheden hier goed van pas. Tevens kan ik deze baan goed combineren met de kinderen. Ik ben dan weer thuis als ze uit school komen.

Hieronder een foto van mijn gezin waar ik heel trots op ben: Dit was op onze vakantie in Mexico vorig



*José met man en kinderen*

jaar. We houden erg van reizen.

Ik heb het erg naar mijn zin in Beugen. Dat komt omdat er net als in Wilbertoord veel te doen is. Ook wonen we vlakbij de snelweg en de winkels in Boxmeer.

Ik ben ook nog actief in het verenigingsleven van Beugen als penningmeester van Stg. het Jeugdhuis in Beugen en van de Goede Doelen actie.

Ik hoop nog vele jaren in goede gezondheid in Beugen te mogen wonen maar Wilbertoord zal ik ook nooit vergeten! Ik ga dan ook graag naar mijn ouders of naar de jaarlijkse Bingo die georganiseerd wordt door de korfbalclub in Wilbertoord.

Groetjes en tot ziens,  
José Bindels-van Berlicum

