



“UITGEVLOGEN”

Hallo,

Ik ben Bart Jans, oudste zoon van Jo en Jo Jans van der Ven. Geboren in de Princepeel aan de Kastanjelaan. Na 1 jaar zijn wij verhuisd naar de Wethouderlindersstraat 31 waar ik ben opgegroeid. Ik ben de oudste zoon uit een gezin van drie jongens, Bart, Ronny en Johnny.

Als jong menneke was ik na schooltijd bijna altijd buiten te vinden. Op woensdagmiddag rondom de boerderij van Thij Selten met een grote groep buurjongens. Of in de hoogste bomen klimmen op 't Heike (waar nu de Wilg staat).

Langs en achter ons thuis was toen nog niets bebouwd. Achter keek je op het bos en langs ons was weiland. Ook daar was ik te vinden.

Van mijn lagere schooltijd op de St. Willibrordusschool herinner ik me vooral de Koninginnedagspelen. Kris kras door het dorp met samengestelde groepjes van klas 1 t/m 6 opdrachten doen. Omstreeks 12.00 uur ging hoofdonderwijzer Meester Raaijmakers op de fiets met een bel door het dorp ten teken dat het afgelopen was. Iedereen kwam dan terug naar school waar de groep met de meeste punten als eerste de klas in mocht om een cadeau uit te zoeken.

Ik heb gevoetbald bij de Willy's tot in de C. De Kille cup en het voetbalkamp was toen ook al iets waar je dagen naar uit keek. Leuke herinneringen aan de V.O.E.P. Muziek, biljarten, tafelvoetbal en de oudsten mochten een sneeuwwitje drinken! (bier met 7-up).

Na de lagere school ben ik naar de MAVO in Mill gegaan. Daarna Boxmeer en Nijmegen voor een bouwopleiding. Ik zit sinds 1982 in de bouw als timmerman en ben werkzaam bij Van der Horst aannemers te Mill.

Ben in mijn uitgaanstijd bijna altijd buitendorps geweest. Alleen de kermis in Wilbertoord sloeg je niet over. Op zaterdagavond altijd volle bak in de tent



Bart Jans (kleuterschool)

achter Couwenberg. Uit in Wanroij, Haps en later naar St. Anthonis. Daar heb ik, met de carnaval, mijn vrouw Sandra leren kennen.

In 1990 zijn wij in Boxmeer komen wonen. We hebben 2 zoons, Rick en Niels. In Boxmeer is het goed wonen met veel voorzieningen binnen handbereik.

Wij komen, sinds ons pap toneel speelde, nog regelmatig naar Wilbertoord om een uitvoering van Internos te bezoeken. Altijd een leuk avondje uit!

Groeten aan iedereen en wellicht tot ziens!

