



“UITGEVLOGEN”

Hallo, mijn naam is Karin Veld van Daal. Ik ben geboren op 17 april 1967, aan de Weth. Lindersstraat 94. Ik ben de dochter van Henk en Els van



Karin met broers en zus

Daal. Ik heb drie broers en een zus. Johnny en Petra zijn ouder dan ik en Harm en Ari jonger.

Tijdens de schooltijd die ik in Wilbertoord genoot, ging ik veel van mijn vrije tijd voetballen met jongens en meiden uit Wilbertoord. Het was dan ook geen wonder dat ik op mijn veertiende lid werd van de Willy's. Hiervan ben ik 27 jaar lid geweest en heb ik meer dan 500 wedstrijden bij de senioren gespeeld, een mijlpaal. Ik ben met het damesteam 3 keer kampioen geworden. Heel mooi daarbij was, dat toen we de derde keer kampioen werden, ik mijn 500e wedstrijd speelde. Ik wist dit vooraf niet, maar mijn beide kinderen stonden langs het veld met een mooi versierd t-shirt met daarop "mama 500 wedstrijden en kampioen!!" Ook ben ik, als zovele in Wilbertoord, lid geweest van TOPIDO als majorette. Toen we op een gegeven moment naar de Efteling gingen met TOPIDO, moest ik echter ook voetballen. Ik heb me toen afgemeld als lid van TOPIDO, omdat ik liever voetbalde.

Na mijn school in Wilbertoord ben ik naar de LHNO school gegaan in Mill. Daarna heb ik nog HNO gedaan in Boxmeer, vrije

studierichting.

Ik ben gaan werken bij hotel Riche in Boxmeer. Al snel kwam ik echter bij kwekerij Emons in Sint Hubert terecht. Hier heb ik enkele jaren met veel plezier in de tomaten gezeten. Planten, enten, plukken etc. Met de eigenaren hebben we nog altijd contact.

Ik heb ook nog op het Merletcollege in Mill gewerkt, totdat ik in verwachting raakte van ons eerste kind.

Op mijn 16e leerde ik Twan Veld uit Mill kennen. In 1988 zijn we getrouwd en in de Bastard-



straat in Mill gaan wonen, waar we overigens nog steeds wonen. We zijn getrouwd op de dag voor (destijds) koninginnendag. Dit kwam goed uit, want toen we 's nachts thuis kwamen lag het hele huis vol ballonnen. Deze hebben we de volgende dag aan de kinderen gegeven,

die langs kwamen voor de fietstocht ter ere van deze koninginnendag. Op 21 mei werden we verblijdt met de geboorte van onze dochter Mandy. De vreugde draaide echter om in groot verdriet, toen zij twee weken later overleed ten gevolgen van complicaties tijdens de geboorte. Daarna hebben we nog twee zoons gekregen, Maik en Andy. Dit zijn inmiddels al weer volwassen jongens die beide werken en voetballen bij de plaatselijke trots Juliana Mill.



nog sterk betrokken bij dit mooie dorpje. Ik ga elke week op donderdagmorgen poetsen bij mijn vader. Mijn moeder is in 2009 op 70 jarige leeftijd overleden. Verder gaan we regelmatig op bezoek bij mijn broers en zus, die allen in Wilbertoord wonen. Mijn oudste broer Johnny is helaas op veel te jonge leeftijd van 42 jaar in 2004 overleden, hiervan hebben we veel

Ik ben dus al weer 31 jaar Wilbertoord uit, maar

verdriet gehad. Ook gaan we nog elk jaar in Wilbertoord wandelen tijdens de jaarlijkse winterwandeling van de Willy's. (nu DWSH'18) Met de drie uitvoeringen van "Kwistutwel" hebben we mee gedaan met enkele vrienden. Ook als er in Wilbertoord iets te doen is waar één van onze familieleden aan mee doet, zijn we van de partij.



Zo waren we er bij , toen Ari en Monique prins en prinses waren in 2003. Ook gaan we regelmatig kijken bij het voetballen van Jesse en het korfen van Yentle en Britt. Als het WK darten is en Roy en Nick doen mee, gaan we graag een kijkje nemen. Dit jaar nog waren we bij het uitkomen van adjudante Britt. Ook zijn we bij de uitvoering van TOPIDO geweest, dus zoals jullie kunnen lezen zijn we nog regelmatig in het mooie Wilbertoord te vinden.

Met vriendelijke groeten,
Karin Veld van Daal.

”

Met TOPIDO gingen we naar de Efteling, maar ik moest ook voetballen. Heb me afgemeld als lid van TOPIDO, omdat ik liever voetbalde.



Karin, Twan, Maik en Andy